

Basın Açıklaması**Rusya Sömürgeci Bir Devlettir ve Tıpkı Amerika Gibi İslam'ın ve Müslümanların Tarihsel Düşmanıdır, Bu Ülke ile Siyasi İlişkilerin Güçlendirilmesi Çok Endişe Verici!**

Putin'in özel elçisi Zamir Kabilov, Afganistan ziyareti sırasında Afgan dışişleri bakanı ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Geçici Hükümet Dışişleri Bakanı, Rusya'nın bölgesel ve uluslararası toplantılardaki destekleyici tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Afganistan'ın Rusya ile ilişkilerini çok önemli olarak niteleyen Bakan, iki ülke arasındaki siyasi ve ticari bağların güçlenmeye devam ettiğini vurguladı. Bu ziyaret kapsamında Kazakistan Başbakan Yardımcısı da Afganistan'ı ziyaret etti ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti Medya Bürosu, bu ziyaretlerle ilgili siyasi tutumunu şu şekilde kamuoyuna duyurmak istiyor:

Birincisi: Biz, Afganistan'ın Rusya ve Kazakistan gibi ticari ilişkileri genişletme sözü vererek siyasi etkileşimini güçlendirmek isteyen ajanlarıyla yakınlaşmasını çok endişe verici buluyor ve mevcut yöneticileri, bu tür ilişkilerin dünya ve ahirette yol açabileceği sonuçlar konusunda uyarıyoruz. Aslında İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık konusunda Rusya ile Amerika, AB ve Çin arasında hiçbir fark yoktur. Bu nedenle Rusya'yı sömürgeci bir devlet ve İslam'ın ve Müslümanların tarihi bir düşmanı olarak görmeliyiz.

İkincisi: Müslümanlar olarak, bizler, Rusya'nın Afganistan, Orta Asya ve Kafkasya'da, özellikle de Çeçenistan'da ve aynı zamanda Afrika'da işlediği korkunç ve tarihi suçları unutmamalıyız. Mücrim Putin'in emriyle Rus hükümetinin Suriyeli Müslümanlara karşı işlediği katliamı da asla unutmamalıyız. Gerçek şu ki Müslümanlar tek bir ümmettir, savaşları da barışları da birdir. Rusya'nın Rusya, Orta Asya, Çeçenistan, Suriye ve Afrika'da yaşayan Müslümanlara karşı işlediği suçlar, Afganistan'daki Müslüman halka karşı işlediği suçlar olarak görülmelidir.

Üçüncüsü: Rusya, Ukrayna'daki savaştan sonra Batı'nın ekonomik ve siyasi yaptırımlarına maruz kaldı. Rusya ve Orta Asya'nın Afganistan ile uzlaşmacı angajmanı, bu yaptırımları aşmayı ve yeni transit ve ticaret yolları bulmayı amaçlıyor. Rusya aynı zamanda Afganistan'daki mücahitlerin varlığından ve "cihat" fikrinden de derin endişe duyuyor. Bu nedenle Rusya'nın siyasi çıkarları, Afgan hükümetiyle angajmanı ve yakın etkileşim politikası benimsemesini gerektiriyor. Taliban'ı 2003 yılında "terörist gruplar" listesine ekleyen ve terörist bir grup olduğunu düşünen Rusya, şimdi değişen çıkarlarına göre mevcut yöneticilerle yakınlaşmaya çalışıyor. Aslında İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıkları Rus siyasetçilerin kalbinde çok derinlerdedir.

Ülkelerin siyasi olaylarına ve eylemlerine yüzeysel bakanları, siyasi eylemler hakkında daha geniş düşünmeye, daha derinlere inmeye, sömürgeci ülkelerin cafcıflı sözlerine, ılımlı tutumlarına ve çekici politikalarına aldanmamaya çağırıyoruz. Mücahit kardeşlerimize, olaylara ve siyasi gerçeklere sadece mevcut siyasi gerçekler ya da ulusal çıkarlar perspektifinden değil, İslam akidesi perspektifinden bakmaları gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü İslam'a inandığını iddia edenler, siyasi olaylara İslami olmayan bir perspektiften bakamazlar.

"Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin; (bunu yaparak) Allah'a, aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?" [Nisa 144]