

Basın Açıklaması

Yahudilerin Suçlarını İfşa Etmek ve Filistin'de Ezilen Müslümanların Sesi Olmak "Suç" Değil, Aksine Her Müslümanın Görevidir!

Kasım 2023'te Nangarhar eyaletindeki istihbarat yetkilileri, Yahudi varlığının Gazze'ye yönelik acımasız saldırganlığını kınayan bir gösteride konuşma yaptıkları gerekçesiyle iki Hizb-ut Tahrir üyesini gözaltına aldılar. Celalabad cezaevindeki mahkumlar arasında "Filistin davasının mahkumları" olarak tanınan bu davet taşıyıcılarının durumu 6 aydır yargı açısından belirsizliğini koruyor.

Yahudilerin suçlarını ifşa etmek ve Filistinli Müslümanların sesi olmak ne zamandan beri ve hangi şeri hükme göre suç sayılmaktadır? Yahudi varlığının işlediği soykırım ve savaş suçları, korkunç boyutlara ulaştı, sınır tanımıyor. Bu yüzden yüz binlerce gayrimüslim, bu zulümleri ve savaş suçlarını kınamak amacıyla kitlesel gösteriler düzenlemektedir.

Ne yazık ki, Filistin'deki savunmasız Müslümanları savunmak, Müslüman ülkelerde yasak olduğu gibi aynı zamanda hapse atılmalarını da neden olmaktadır! Acı gerçek şu ki, Afganistan'daki rejim, Yahudilerin Gazze'de işlediği suçlara karşı kitlesel yürüyüşler düzenlenmesini yasakladı. Oysa Müslüman orduların ve güçlü insanların, mazlum Filistin halkını savunması farzdır. Filistinli Müslümanlar, hala Afganistan'daki mücahitlerden yardım bekliyor. Bu yüzden onlardan birçok kez yardım talebinde bulundular.

"Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur." [Enfal 72]

"Gazze'deki Müslümanlara yardım etmek, Arap rejimlerinin ve Filistin'e komşu ülkelerin görevidir" denmesi, gayri İslamidir, artı apolitik bir beklentidir. Çünkü siyasi basiret sahibi biri, bu rejimlerin Yahudi varlığının suçlarını durdurmak için kollarını dahi kıpırdatmadıklarını bilir. Eylemleri bu rejimlerin, Amerikan kuklası ve Yahudi varlığının gölgesi rejimler olduklarını ortaya koyuyor.

"Önce güçlenmeliyiz, sonra Filistinli Müslümanlara yardım etmeliyiz" iddiası da asılsız ve temelsizdir. Eğer bu iddia doğru olmuş olsaydı, rejim çoktan askeri seferberlik başlatmış olurdu ve askeri olarak kendisini bu büyük hedefe hazırlamak için olağanüstü çaba sarf ederdi.

Ne yazık ki bazı yetkililerin, mücahitlerin eğitimi ve donanımı konusunda her geçen vizyonlarının daha da daraldığı, Afganistan'ın ulusal sınırlarıyla sınırlı olduğu görülüyor. Oysa mücahitlerin, Mescid-i Aksa'nın, Keşmir'in, Doğu Türkistan ve diğer bölgelerin kurtarılması fikriyle eğitilmesi ve donatılması gerekir. Ayrıca yapay sınırları ortadan kaldırmaya yönelik pratik bir strateji de masada olmalıdır. Müslüman ülkelerin işgalden kurtarılması, güç sahiplerinin bir an önce yerine getirmesi gereken bir görevdir.

Mübarek Toprak Filistin'de yaşanan vahşet, Rasûlullah *SallAllahu aleyhi ve Sellem*'in ümmetinin en büyük sınavıdır. Gazze'deki acımasız savaşın başlamasından bu yana 200 gün geçti. Savaş büyük güçlerin, uluslararası kurumların, insan hakları örgütlerinin, Müslüman dünyasındaki yöneticilerin ve güçlü insanların gerçek yüzlerini ifşa etmiş, korkak konumlarını ve hangi tarafta yer aldıklarını açığa çıkarmıştır. Gazzeli Müslümanlar, Müslümanları ezmek için Batısından Doğusuna kadar yapay zekâ ve gelişmiş silahlarla donatılmış kâfir ordularına karşı tek başlarına savaşmaktadırlar.

"Bir de (böylece) Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de helâk etmek ister." [Ali İmran 141]

Hiç şüphe yok ki, Müslümanların yöneticileri ve güç sahipleri, Yahudilerin Filistin'de işlediği suçlara sessiz kaldıkları için kıyamet günü Allah'ın huzurunda hesap vereceklerdir. Sırf Filistin'de zulüm gören

Müslümanların sesi oldukları ve zalimlerin suçlarını ifşa ettikleri için dava taşıyıcılarını hapse atanlar da keza daha sert ve şiddetli bir hesapla karşı karşıya kalacaklardır.

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Afganistan Vilâyeti

Medya Bürosu

E-mail: hizbuttahrir.af@gmail.com | Web: www.ht-afghanistan.com

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com