

### Basın Açıklaması

## 3. Doha Toplantısı Neo-Kolonyal Bir Mekanizmadır, Toplantıya Katılmanın Ciddi Siyasi Sonuçları Olacaktır

BM temsilcileri, Batılı ve Katarlı diplomatlar, yaklaşmakta olan 3. Doha toplantısının başlangıcı ve gündemi ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Afgan geçici hükümeti yetkilileriyle istişarelerde bulundular. Bu temsilciler, cazip teklifler sunarak ve teşvik edici paketler önererek, rejimin yetkililerini bu toplantıya katılmaya ikna etmeye çalıştılar.

**Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti Medya Bürosu**, 3. Doha toplantısını uluslararası neo-kolonyal bir toplantı olarak değerlendirmektedir. Bu sayede ABD, Afganistan'a müdahale etmek ve çıkarlarını güvence altına almak için yeni bir mekanizma kurmaya çalışıyor; bu nedenle bu toplantıya katılmanın ciddi siyasi sonuçları olacak. 2. Doha toplantısında olduğu gibi bu toplantıda da Afgan rejiminin, ABD liderliğindeki uluslararası düzene entegrasyonu için esas belirlenecek, bunun yanı sıra Afgan krizini ele almak amacıyla yeni bir siyasi mekanizma kurulacaktır.

Bu tür toplantılara, ön koşullarla bile olsa katılmak zararlıdır ve kaçınılmalıdır. Aslına bakılırsa son yirmi yılda Batılı yeni-sömürgeciler ve bölge ülkeleri, hiçbir zaman Afgan krizini gerçek anlamda çözmeye çalışmamışlardır. Dolayısıyla bu tür toplantılar, Batılı güçler ile bölge ülkeleri arasında Afganistan'daki çıkarları konusunda bir istişare ve rekabet platformu işlevi görmektedir.

Tarih, uluslararası konferansların ve mekanizmaların son 40 yılda Afganistan'da ve son birkaç yüzyılda diğer Müslüman ülkelerde krizlerin temel yıkıcı faktörü olduğunu, siyasi krizlerin karmaşıklığına ve uzun ömürlülüğüne katkıda bulunduğunu göstermiştir. Bu nedenle, bu toplantılardan İslam ümmeti için hayır teşkil edecek tek bir senaryo bile çıkmamıştır. Dolayısıyla Suriye, Irak, Sudan ve Yemen'deki krizlere bakarak uluslararası meselelere ilişkin bu sözde toplantıların başarısız ve zarar verici siyasi sonuçlarını görebiliriz.

Aslında, bu tür uluslararası toplantıların temel felsefesi şudur: Büyük güçler, askeri yolla ve savaşla hedeflerine ulaşamadıkları takdirde hedef ülkedeki çıkarlarını güvence altına almak için siyasi süreçleri ve uluslararası mekanizmaları devreye sokarlar. ABD askerlerinin Afganistan'dan utanç verici bir şekilde çekilmesinin ardından son iki buçuk yılda Afganistan konusunda 100'den fazla uluslararası ve bölgesel ikili ve çok taraflı toplantı düzenlendiğini, bu toplantıların temel amacının, iktidardaki rejime siyasi öneriler sunmak ve Afganistan'a yeniden müdahale etmek için yeni mekanizmalar oluşturmak olduğunu söylemek anlamsız değildir.

Aslında, Afgan krizinin çözümünü, uluslararası neo-kolonyal mekanizmalar çerçevesinde aramak büyük bir yanıltır. Söz konusu uluslararası düzen, ABD versiyonudur, İngiliz sömürgeciliğinin en son modernizasyonudur. Bunun yerine Nübüvvet metodu üzere Hilafeti kurmak için çaba gösterilmelidir. Hilafet Devleti, İslam topraklarında yeni sömürgeciliğin etkisini ortadan kaldıracak, İslam'ı tam ve kapsamlı bir şekilde uygulamak için tüm güç ve yeteneklerini seferber ederek ümmeti birleştirecek, İslam'ı kalplere dokunacak bir şekilde bir yaşam tarzı olarak dünyaya yeniden sunacaktır.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ "Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık." [Ali İmran 118]