

Basın Açıklaması

Hasina, Bu Ulusun Çıkarlarını Hindistan'a Neden İsrarla Satmak İstiyor? Hindistan, Bu Rejimi Yakında Kurulacak Olan Hilafetin Adaletinden Kurtaramayacaktır, Zira Yakında Hindistan Hilafetin Hegemonyası Altına Girecektir

Bangladeş halkı, müşrik Hindistan'ın azgın düşmanlığı nedeniyle nefes alamıyor. Bu düşmanlığa gerekli yanıtı vermek yerine derin ilişkileri olan köle Hasina hükümeti, 5 Ekim 2019'da azılı düşman ile bazı devlet karşıtı anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar ile Hindistan, artık Bangladeş'e karşı "havuç sopa" siyaseti kullanmayacağına dair açık bir sinyal veriyor. Kuklası Hasina aracılığıyla Hindistan'ın kolları ulusun en derinliklerine erişmiştir. Yoksa Hindistan, nehir sularını paylaşmamakla tehdit edebilir miydi? Hindistan, Teesta ve diğer nehir sularını paylaşmayacağını ya da Farakka barajının tüm kapaklarını açacağını söyledi. Kapakların açılması, Bangladeş'in kuzeybatısında sel taşkınlarına neden olacaktır. Hain Hasina, Hindistan'a sadakatini kanıtlamak için anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşma sayesinde Hindistan, Feni Nehri'nden 1.82 cusec su çekecek, Bengal Körfezi boyunca gözetleme noktaları kuracak, Chittagong ve Mongla limanlarımızı kullanmasına izin verilecektir. Hindistan'a itaat takıntısında o kadar ileri gitti ki artık bundan rahatsızlık bile duymuyor ve Bangladeş halkı onun sahtekâr bahanelerine artık inanmıyor. Ulusal gaz yetersizliği nedeniyle gaz fiyatlarına zam yaparken, açığı kapatmak için Katar ile uzun vadeli ithalat anlaşma imzaladı. Ama diğer yandan da Cumartesi günü Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerine sıvılaştırılmış petrol gaz nakledilmesine başlanıldığını belirtti!

Ey Müslümanlar! Her gün Hasina ihanette "yeni zirvelere" tırmanıyor. "Hasina"nın adı şuan ihanetle özdeşleşmiştir ve her eylemi size karşı ihanetinin "somut örneği"dir. Bu, Hasina gibi laik yöneticiler için doğal değil mi? Çünkü onların siyasi hedefleri, kâfir-müşrik emperyalistlerin çıkarlarına hizmet etmek, ülkenin zenginliğini yağmalamak, ölmeden ya da emekli olmadan önce tahtın torunlarına geçmesini sağlamaktır. Bu hedeflere erişmek için zorba Hasina, bu ülkeyi büyük bir işkence hapishanesine çevirmiştir. Zira her uyanış vahşice bastırılmaktadır. Bu vahşetin en canlı örneği, Bangladeş Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji bölümündeki işkence hücreleridir. Öyle ki Chatro Ligi'ndeki (iktidar partisinin öğrenci kanadı) Hasina'nın haydutları, Hindistan'ın saldırganlığını protesto etmek için eylem düzenleyen bu ümmetin en cesur evlatlarından biri olan Abrar Fahad'ı acımasızca öldürmüşlerdir. Emperyalist kâfir-müşrik efendilerine sadakati nedeniyle Hasina, bu ümmetten aşırı derecede nefret etmektedir. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

﴿ وَإِذَا أُمَرَاتُكُمُ الَّذِينَ تَبِغْضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلَاعَنُوهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ﴾ **"İmamlarınızın en kötülerini ise sizin kendilerini sevmediğiniz ve onların da sizi sevmediği ve sizin kendilerine lanet ettiğiniz ve onların da size lanet ettiği imamlardır."** [Müslim]

Ey Müslümanlar! Zalim rejimden ihanetten başka ne bekleyebiliriz? Birbiri ardına sömürgeci kâfir-müşrik efendilerine hizmet etmeye devam edeceklerdir. Bu hainleri devirip Raşidi Hilafeti yeniden kurmak ve suçlarından ötürü onları yargılamak için Hizb-ut Tahrir'e katılmanın zamanı gelmedi mi?

Ey Müslümanlar! İslam'a göre doğalgaz, nehirler, limanlar ve sahiller kamu mülkiyetidir, özelleştirilmeleri ya da düşman kâfirlere devredilmeleri kesinlikle yasaktır. Yakında kurulacak Hilafet, kâfirlerle yapılan tüm bu anlaşmaları iptal edecek ve bu kaynakları ümmetin yararına kullanacaktır. Hilafet ayrıca ümmetin egemenliğini güvence altına almak için stratejik kaynaklara ilişkin bütün anlaşmalar iptal edecek, dünyada lider devlet olmak için bu kaynakları bir araç olarak kullanacaktır. Hindistan, Hilafetin hegemonyası altına girecektir.

Ey Müslümanlar! Hizb-ut Tahrir'in samimi çağrısına yanıt verin ki artık laik Hasina yönetimi tarafından ısırılmayasınız. Sadece zalim yöneticilere değil haksızlık karşısında sessiz kalanlara da dokunacak olan Allah'ın gazabından sakının. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ **"Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki, Allah'ın azabı şiddetlidir."** [Enfal 25]