

## Basın Açıklaması

## Hasina Hükümetinin Sinsi Taktiklerine Karşı Çıkın, “Heykel ve Heykeltıraş” Tartışması İle Yolsuzluğunu, Yanlış Yönetimini ve İnsanların Sefaletini Gizlemeyi Amaçlıyor

Çaresiz çiftçilerin çeltik fiyatları absürt bir şekilde düştü. İnsanlar, pirinç, patates, sebze de dâhil olmak üzere tüm günlük ihtiyaçlarında görülen artış nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyor. İşçiler, hükümetin hintkeneviri ve şeker fabrikalarını kapatma politikalarını protesto ediyor. Fabrikaların kapatılması yaygın işsizliğe yol açıyor. Eğitim kurumlarının kapatılması nedeniyle öğrencilerin geleceği belirsiz. Koronavirüs ile mücadele politikası adına kamu parası kapitalistlere dağıtılıyor. İnsanları yozlaşmış işadamlarının milyon dolarlık aşu girişimlerinin kurbanı yapmak için ikinci Koronavirüs dalgası adına panik havası yaratılıyor. Hükümetin yolsuzluğuna karşı protestolar patlak verdi. Hasina hükümeti, yanlış yönetimini ve insanların işlerini gütmeki başarısızlığını gizlemek için heykel ve heykeltıraş tartışmalarının fitilini ateşliyor. Dahası, laik aydınlar her zaman hükümetin politikalarına ve yolsuzluğa karşı çıksalar da, bu kez hükümet, onları putlara veya heykellere karşı çıkan İslamcılara karşı mücadeleye akıllıca dâhil etmeyi bildi.

**Ey insanlar!** Kuşkusuz, halka açık bir yere bir “idol veya heykel” dikmek, “münkerdir”, laik sistem “münkerin anasıdır”. Laikler, hayatın işlerinde ve devlette Yaraticının varlığını her zaman inkâr ettiler, kendilerine egemenlik ve kutsallık atfettiler. Bunun sonucu olarak laik yöneticiler, önde gelen figürlerini putlaştırdılar, imgelerini ve heykellerini halka empoze ederler, mahkemelere, ofislere ve halka açık yerlere dikerler ve dolaylı olarak onlara ibadet etmeye zorlarlar. Bunun iyi bir örneği, Sovyetler Birliği’dir. Allah’ın varlığını inkâr etti, Lenin ve Stalin’i, sözlerini, açıklamalarını, bizim Kur’an ve hadisleri kutsallaştırdığımız gibi kutsallaştırdı. Onları putlaştırmak için ülkenin her tarafına devasa heykellerini dikti, tüm hükümet ve kamu kurumlarına fotoğraflarını astı. Benzer şekilde mevcut laik hükümet de, tüm hükümet ve devlet dairelerine Şeyh Mucip ve Şeyh Hasina’nın fotoğraflarının asılmasını emretti. Ülkedeki küfür yasalarına baktığımızda, kutsallık atfedilmesini daha da net olarak görebiliriz. Örneğin yasalara göre bir dine hakaretin cezası, maksimum on yıl hapisken, Şeyh Mucip veya Şeyh Hasina’ya hakaretin cezası ömür boyu haptir! Bununla da hoşnut olmayarak, şimdi ülkenin her yerine Şeyh Mucib’in heykellerini dikmenin yollarını arıyor. İslam’a göre bu eylemler, cahiliyedir, kesinlikle yasaktır ve imana aykırıdır. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyuruyor:

**“İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözetendir).”** [Enam 102] Bu nedenle, diğer laik Müslüman devletlerdeki kanunlar örnek gösterilerek bu faaliyetleri yasallaştırmanın hiç bir mantığı yoktur.

**Ey insanlar!** Laik Hasina hükümeti, yolsuzluğunu ve halkın sefaletini örtbas etmek için çeşitli sinsi taktikler kullanıyor, dikkatinizi dağıtmak için birbiri ardına farklı konuları gündeme getiriyor. Laik sistemde bu yozlaşmış iktidar rejiminin, kendisinin, kapitalist elitin ve sömürgeci kâfirlerin çıkarlarını koruduğuna, halkın kaynaklarını talan ettiğine, geniş kitlelere baskı yaptığını tanık oldunuz. Peygamber *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* şöyle buyurdu:

**“İmam çobandır ve güttüklerinden sorumludur.”** Bu nedenle, idol veya heykel tartışmalarında zamanınızı boşa harcamak yerine mevcut laik iktidar rejiminin ve küfür laik sisteminin ortadan kaldırılmasına, Hilafet Devletinin yeniden kurulmasına odaklanın. Rasûlullah *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*’in vaadine göre Hilafet yakında kurulacak, zulüm, devletten ve toplumdan sonsuza dek kaldırılacaktır.

**“Sonra kaldırmak istediğinde kaldırarak, sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.”** [Ahmed]