

Basın Açıklaması

Kan Deryası Dinmiyor, Ümmet ise Müslüman Orduların Vurdumduymazlığı Altında İnim İnim İnlüyor!

Allah *Subhânehu ve Teâlâ*, Kuranda bir Müslümanın canına kıymanın, tüm insanlığın canına kıymak olduğunu bildiriyor. Ayrıca bir Müslümanın hayatı, Allah katında Kâbe'den bile daha değerlidir. Peki Müslümanların kanını, değersiz bir suymuş gibi nasıl böyle hoyratça akıtabiliyorlar?

Sudan'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç bir katliamda 300 Müslüman hunharca öldürüldü. Sudan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu 4 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Batı Kordofan'daki En-Nuhud kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırıda 21'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere en az 300 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu vahşet, kent kontrol altına alındıktan sonra askerler tarafından gerçekleştirilen katliam ve yağma furiasının ardından yaşanmıştır.

15 Nisan 2023'ten beri Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ordu arasındaki iktidar mücadelesi binlerce ölüme ve dünyanın en büyük insani krizlerinden birine neden olmuştur. Birleşmiş Milletler ve yerel yetkililer, 20 bin can kaybının yaşandığını, 15 milyon insanın ise evsiz kaldığını söylüyor. Ancak bazı Amerikalı araştırmacılar, korkunç gerçeğin daha da büyük olduğunu ve ölü sayısının 130 bine ulaştığını öne sürüyor.

Sudan, ümmetin bedeninde kanayan derin bir yaradır. Sayısız hançer darbesiyle delik deşik olmuş bu bedenden Sudan da nasibini alıyor. Düşmanları, bu bedeni zayıf sansalar da içten içe onun dirilişinden ürküyorlar. Bu yüzden darbe üstüne darbe yaşıyorlar üzerine. Dünyanın vicdansız çakalları ise hesap sormaksızın kemiriyorlar bu asil bedeni.

Sudan'da akan bu kan, Gazze'de Yahudilerin akıttığı kanla, Bangladeş ve Pakistan'daki Müslümanların kanyla kardeştir. Hepsi masum, günahsız canların pak kanlarıdır. Suçsuz günahsız bu kanlar, kıyamet günü ordularımızın ihanetini Rabb'in divanında şahitlik edecekler. Aslında bu ordular, doğru şekilde yönetildiği takdirde ümmetin en büyük gücüdür. Ne yazık ki, şimdi zalim yöneticilerin elinde esirdir; iradesi çalınmış, gücü kösteklenmiş ve İslam ümmetine yardım etmesi engellenmiştir.

Bugünkü çatışma, ümmetin, rejimlerin öfke duygularını, tepkileri veya orduların olası hareketlenmelerini bastırma çabalarına karşı koymak için acil ve ciddi bir şekilde harekete geçmesi gerektiğine dair bir farkındalık savaşıdır. Ayrıca, kurtuluşun ancak bu zalim yöneticilerin ortadan kaldırılması ve Hizb-ut Tahrir'e nusret verilmesiyle gerçekleşeceğine inanılmalıdır. Bu sayede ümmet itibarını yeniden kazanacak, şariat hem yönetimde hem de toplumsal hayatta olması gereken yere tekrar oturtulacaktır.

Bu kan, her yerde çağlayan bir şelale gibi akmaya devam edecektir; Rabbimiz bununla kullarını sınıyor, arından şehitler biçiyor. Bu kanlar; korkaklara yüz karası, hainlere beddua, sadıklara ışık olacaktır. Çok geçmeden de zalimleri yakan kızıl bir alev haline gelecektir!

“Ne zamanmış o?” diyecekler. De ki: “Yakın olsa gerek!” [İsra 51]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi
Kadın Kolları

Adres: el-Mezra'a, P.K. 5010-14, Kolombiya Merkezi B Blok Kat:2, Beyrut/Lübnan
Tel: 0096 113 07 59 4 Gsm: 0096 171 72 40 43 E-posta: media@hizb-ut-tahrir.info
www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com

