

Basın Açıklaması

Aslanlar Başlarını Kuma Gömünce Allah'ın En Korkak Yaratıkları Kahraman Olurlar

Aksa Tufanı operasyonu, Müslüman ülkelerdeki mevcut rejimlerin ve hain yöneticilerinin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Ayrıca ümmetin güç ve kuvvet ehline özellikle ordularına karşı bir delil oluşturdu. Son olarak da sözde direniş ekseninin yalan ve sahtekarlığını açığa çıkardı.

Yaklaşık bir yıldır Yahudi varlığı, Gazze halkını katletmekte, çocuklara, kadınlara, binalara ve hastanelere karşı tüyler ürpertici suçlar işlemektedir. Yaklaşık bir yıldır onurlu Gazze hâlâ Yahudi varlığına karşı direnmektedir. Yahudi varlığı hedeflerinden hiçbirini gerçekleştirememiştir ne Hamas'ı ortadan kaldıramış ne de esirleri kurtarabilmiştir...

Tüm bu vahim olaylar karşısında direniş ekseninden boş gürültüden ya da zevahiri kurtarmaya yönelik ürkek tepkilerden başka bir şey görmedik!

Gazze'nin onurlu direnişi Yahudileri zor durumda bıraktı. Bu nedenle, dünyaya 'Biz korkak değiliz, yenilmedik' demek için bir zafer arayışına girdiler. Lübnan'daki İran partisi medyasının saldırılarını da kullanarak hem güç hem de coğrafi konum açısından İran'a bağlı en önemli milis gücüne karşı güç gösterisi yapmak için harekete geçtiler. İletişim cihazlarına sızmak ve patlatmak, üst düzey komutanlarına suikast düzenlemek, güney Lübnan bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemek ve en son olarak partinin liderini hedef almak gibi Lübnan'daki İran partisine güçlü saldırılar gerçekleştirdiler.

Buna karşılık İran'dan tık yok, tam bir ölüm sessizliğe gömülmüş durumda. Lübnan'daki partisinin çöküşünü izliyor, kılını bile kıpırdatmıyor. Aksine, Amerika ile müzakere olasılığının yollarını aramaya devam ediyor. Acaba İran, daha önce Gazze'ye sırtını döndüğü gibi şimdi de Lübnan'daki partisine mi sırtını döndü?

Acaba bu gruplar, hiçbir söz sahibi olmadıklarını, siyasi kararların kendilerini finanse eden ve savaşçıların maaşlarını ödeyenlerin güçlerin güdümünde olduğunun farkındalar mı?

Diğer gruplar bu olaydan ders çıkarıp, beyaz öküz yenildiği gün ben de yenilmiştim diyecekleri bir gün gelmeyecek mi?

Ey Müslümanlar! ey Müslüman orduları! Yahudi varlığı küresel düzeyde askeri üstünlüğünü sergileme çabası içerisinde ve daha büyük bir güç gösterisi yapmaya hazır olduğunu belirtmektedir. Oysa Yahudiler korkak bir millettir. Kuşkusuz Allah *Subhânehu ve Teâlâ* doğru söylemiş:

“Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahbine ve insanların himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir.” [Ali İmran 112] Yahudiler yalan söylemişlerdir.

Bu nobranlık sizlerin, özellikle de Müslüman orduların sessizliğinin bir ürünüdür. Şairin de dediği gibi:

İnsanların putlara tapma alışkanlığı, putun yüceliğinden değil, insanların alçaklığından kaynaklanır.

Ey Müslüman orduları! Hizb-ut Tahrir, sizi dünyada izzete, ahirette ise mutluluğa davet ediyor. Zillet tozundan silkinin, başlarınızı kumdan kaldırın, zillet tahtlarını devirin, Mescidi Aksa ve diğer Müslüman ülkelerini özgürleştirmek için Allah yolunda cihat ilan edin. Böylece Yahudiler, arkasına saklanmak için taş ve

ağaç arayışı içerisine girdiklerinde ve haklarında Rasûlullah *SallAllahu Aleyhi ve Sellem*'in şu sözünün gerçekleştiğini gördüklerinde gerçek büyüklüklerinin boyutunu fark edeceklerdir:

حَتَّى يَقُولَ الْحَجْرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتَ مَا قَاتَلَهُ
“Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe
kıyamet kopmayacaktır. Hatta Yahudi, taşın arkasına saklanacak da, taş; Ey Müslüman! Şu arkamdaki bir
Yahudi'dir! Gel de onu öldür!” diyecektir.

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Irak Vilâyeti

Medya Bürosu