

Basın Açıklaması**Tam 467 Gün Boyunca İşlenen Korkunç Katliama Sadece Seyirci Kalmakla Yetinen Pakistan Yöneticileri, Şimdi Utanmadan Ateşkesi Kutluyorlar**

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 16 Ocak 2025'te, "Pakistan halkı, benimle birlikte, Filistin'de uzun süredir beklenen ateşkesin ilanını memnuniyetle karşılıyor," diye tweet attı. Ancak gerçek şu ki, Munir-Şerif rejimi, bir yılı aşkın bir süredir Gazze'de meydana gelen korkunç katliam ve yıkımı yalnızca izlemekle yetindi. Bu süreçte eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yaşandı ve hayatta kalanlar şu anda soğuktan donarak ölüyor. Sanki Pakistan, Müslüman dünyasının en büyük ordusuna sahip değilmiş gibi ve sanki Pakistan ordusu, güçsüz, korkak ve neredeyse sakat askerlerden oluşuyormuş gibi yaşanan bütün bu vahşeti sadece izlemekle yetindiler. Dolayısıyla yöneticiler, bu zulmü lanetlemekten, kınamaktan ve reddetmekten başka bir şey yapmadılar. Hatta bazen buna bile tenezzül etmediler. Şahbaz Şerif, Amerikan'ın Filistin'in büyük bir kısmını Yahudi varlığına teslim etmeyi amaçlayan iki devletli çözüm planını destekleyerek Filistin halkının derin yaralarına adeta tuz basmıştır. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* bu yöneticileri kahretsin. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurmuştur:

مَا لَكُمْ، كَيْفَ تَحْكُمُونَ "Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?" [Kalem 36]

Gazze savaşı, Batı uygarlığına mezar olurken, İslam coğrafyasındaki yöneticileri de maskesini düşürmüştür. Şahbaz Şerif, "Katar, Suudi Arabistan, ABD, Mısır ve diğer uluslararası ortakların bu önemli anlaşma için gösterdikleri çabaları takdirle karşılıyorum" diyerek bir tweet paylaştı. Yöneticilerin hangi büyük çabasından bahsediyor? Bir yılı aşkın süredir Yahudi varlığına kara, hava ve denizden ikmal hatları sunan, onlara mühimmat ve istihbarat desteği sağlayan bu yöneticiler, bu esnada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 50.000'den fazla insanın şehit edilmesine sessiz kalmışlardır. Gerçek şu ki, bu işbirlikçi yöneticiler, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve mübarek kılınan çevresine açıkça ihanet etmişlerdir. Gerçekten de, bu işbirlikçi yöneticilerin, Batı uygarlığı ile aynı mezara gömülmeleri için her türlü ortam hazırdır.

**Ey Pakistan Silahlı Kuvvetleri!** Gazze'nin masum halkı, Yahudi varlığının askeri hedeflerine ulaşamamasının tek nedeninin iman gücü olduğunu gözler önüne sermiştir. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin silahları, yalnızca Allah *Subhânehu ve Teâlâ*'ya tevekkül eden Gazze halkının imanı karşısında etkisiz kalmıştır. Amerika'nın Afganistan'da nasıl aşağılandığına tanık oldunuz. Kırk iki ulusun oluşturduğu büyük bir koalisyon, yalnızca Allah'a tevekkül edip cihat eden birkaç bin kişilik bir milis grup tarafından ezici bir yenilgiye uğratılmıştır. Bu zalim yöneticileri devirdiğinizde ve Raşidi Hilafeti kurarak Pakistan, Afganistan, Orta Asya ve Ortadoğu'yu birleştirip Yahudi varlığını ortadan kaldırdığınızda ne büyük bir değişim yaşanacak, bir düşünün! Bu elli bin şehidin kanunun intikamını almak boynunuzun borcu değil mi? Siz de Gazzeli Müslümanlar gibi yalnızca Allah *Subhânehu ve Teâlâ*'ya tevekkül ederseniz, bu Yahudi varlığını yok etmenize dünyada hangi güç mâni olabilir? Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurmuştur:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "Kim Allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter." [Talak 3]

Askeri ve siyasi liderliğin hainliği gözler önünde! Dahası, Batı'nın çöküşü ve mevcut dünya düzeninin baskıcı yönetiminin gerçekliği de apaçık ortada! Değişim zincirindeki eksik son halka sizsiniz! Hadi Allah'a tevekkül edip Raşidi Hilafetin kurulması için her türlü donanım ve hazırlığa sahip **Hizb-ut Tahrir**'e destek verin. **Hizb-ut Tahrir**, yetmiş yılı aşkın bir süredir Hilafet Devleti için hazırlanmakta olup, küresel siyasi tabloyu tam anlamıyla kavramış durumdadır. Bu, İslam ümmetinin şanlı yükselişinin, Müslüman topraklarının sömürgecilik boyunduruğundan kurtuluşunun ve zalim Amerikan dünya düzeninin yıkılışının öncesindeki son adımdır! Bu, bu ümmetin bu dünyada insanlığa rehberlik ve şahitlik etmesinin pratik yoludur! Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurmuştur:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ "Putu tapanlar hoşlanmasa da, din bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah'tır." [Tevbe 33]