

Basın Açıklaması

Washington'daki Firavun, Müslüman ve Yahudi Askeri ve Siyasi Liderlerinin Kayıtsız Şartsız Desteğiyle Gazze'ye Kan ve Ateş Kusuyor, Bu Cehenneme Karşı Şeriatın Emrettiği Tek Yanıt, Müslüman Ordularının Seferberliğidir Ey Müslümanlar! Şeriatın Emri İçin Seferber Olun!

Trump Gazze'ye cehennemi yağdırma vaadini yerine getirdi. Müslüman ordularından tek bir tanesi bile onu durdurmadı. Kameralar, füze saldırılarının korkunç şiddetiyle müminlerin vücut parçalarının yüksek binaların üzerinde savrulduğu dehşet verici manzaraları kaydetti. Sağlık görevlileri gözleri bağlanarak kurşun yağmuruna tutuluyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve yaralılar ise çadırlarının bombalanmasıyla şehit ediliyor. Amerika'nın, himayesindeki Yahudi varlığı eliyle uyguladığı açlık politikası, acıyı kıtlık noktasına kadar getirdi. Washington Firavununun, Müslüman ve Yahudi liderlerin tam desteğiyle Gazze'ye cehennemi yağdırdığı artık herkesin malumu! Ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti! Müslümanları yüz üstü bıraktığınızda Allah'ın da sizi yüz üstü bırakacağına dair Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in uyarısını asla unutmayın!

"Hürmetsizlik ve şerefine tecavüz edilen bir yerde, Müslümanı yardımsız bırakan kimseyi Allah da yardıma muhtaç olduğu bir yerde öyle bırakır." [Ebu Davud]

Gazze'nin yakıcı acısını iliklerine kadar hissedilen ümmet, çaresizlik ve bir o kadar da şaşkınlık içinde debelenmekte, bu da birtakım beyhude çabalara yol açmaktadır. Ümmet içerisinde Gazze'deki Müslüman kardeşlerine gereken desteği verememenin getirdiği pişmanlık ve utanç duygusu, aslında net bir eylem planının yokluğundan kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede, Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti, Müslümanların acılarının ve siyasi çabalarının Şeriatın farz kıldığı şekilde somut ve etkili sonuçlar doğurmasını sağlamak amacıyla şu dört maddelik çözüm önerisini kamuoyunun dikkatine sunmaktadır:

Birincisi: Müslümanlar, Gazze meselesinde askeri ve siyasi liderliklerini hesap vermeye zorlamalıdır. Ürdün, Suriye, Moritanya, Cezayir, Fas ve daha nice yerde ümmet, orduların cihat için seferber edilmesini istemektedir. Yöneticinin hesap verebilirliği şeri bir zorunluluktur. Bu bağlamda, Pakistan'daki siyasi ve askeri liderlikten, Gazze'deki Müslümanlara destek olmak üzere silahlı kuvvetlerin gönderilmesini talep etmeliyiz. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

كَلَّا، وَاللَّهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمُعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيُضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبٍ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ
"Vallahi ya iyiliği emreder ve kötülüğü engellersiniz, zalimin elini tutar, onu hakka çekersiniz, haktan yana olmaya mecbur edersiniz, ya da Allah kalplerinizi birbirine kırdırır ve onlara lanet ettiği gibi size de lanet eder." [Ebu Davud ve Tirmizi]

İkincisi: Silahlı kuvvetlerin harekete geçirilmesi yönünde geniş katımlı bir kamuoyu talebi oluşturmak için gösteriler, basın açıklamaları, camilerde hutbeler, pankartlar, afişler ve toplantılar düzenlenmelidir. Ticaret odaları, barolar, esnaf odaları, öğrenci grupları, siyasi partiler, meslek örgütleri, gazeteciler birliği, alimler heyeti ve diğer tüm etkili toplumsal yapılar, Gazze'ye destek amacıyla Müslüman ülkelerin ordularının harekete geçirilmesi çağrısında bulunmalıdır.

Üçüncüsü: Sosyal medya platformlarında, Gazze'ye destek için Müslüman ordularının seferber edilmesi talebinde bulunulmalıdır. Podcast yayıncıları bu konuda programlar yapmalı, insanlar video, ses ve yazılı içerikler aracılığıyla orduların seferber edilmesi talebini dile getirmelidir.

Dördüncüsü: Müslümanlar, akrabalarını, dostlarını ve komşularını, çevrelerindeki askeri personeli, siyasi parti temsilcilerini, cami hatiplerini, âlimleri ve her türlü nüfuz sahibi kişiyi gerek tek tek gerekse toplu halde ziyaret etmeli ve sahip oldukları tüm güç ve etkilerini Gazze için orduların seferber edilmesi yönünde

kullanmaları çağrısında bulunmalıdır. Ve onlara, Allah'ın şu ayetini hatırlatmak ümmetin boynunun borcudur:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
“Size ne oluyor da, Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?” [Nisa 75]

Ey Müslümanlar! İçinde bulunduğunuz çaresizlik ve şaşkınlık halinden silkinin ve harekete geçin! Başından beri Gazze sorununun tek bir Şer'i çözümü vardır. Bu şeri çözümü uygulamak üzere Müslüman ordularının cihat için seferber edilmesi farzdır! Mazlum Gazze Müslümanlarına ve Mübarek Toprak Filistin'e destek olmak için bu kapsamlı Şer'i çözümün hayata geçirilmesi yönünde nüfuzunuzu kullanın!

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Pakistan Vilâyeti

Medya Bürosu

Adres: P.O Box 1924 Lahore | Tel: (+92) 345-428-7323 / (+92) 333-561-3813 | Faks: (+92) 21-520-6479

Web: www.hizb-pakistan.com | E-mail: ht@mediapak@gmail.com

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com