

Basın Açıklaması**Kamuoyuna Hitaben Hilafet Konuşmaları
Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet Çağrısı ve Sadece Allah'tan Korkmak!**

Mübarek Ramazan mübarek ayı boyunca hem de Müslümanların yöneticilerinin yolsuzluk ve sömürgecilere kölelikleri ayan beyan iken **Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayetinin** cesur gençleri Pakistan'ın büyük şehirlerinde kamuoyuna hitap konuşmaları tertip ettiler. Konuşmalarında Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletinin yeniden kurulmasına davet ettiler. Çünkü Hilafet, Müslümanların haklarını geri almanın ve kutsallıklarını korumanın yegâne yoludur.

Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti, Pakistan Müslümanlarını yüksek sesle ve korkmadan Nübüvvet metodu üzere Hilafete çağırmaya davet etti. Açıktır ki Pakistan'da İslam çığ gibi büyüyor, batıl da giderek geriliyor. **Hizb-ut Tahrir** gençleri, halka açık yerlerde insanlara hitap ettiler. Müslümanlar da sıcak karşıladılar. Gerçekten de bu cesaret vericidir. Bunun için Müslümanlar, her fırsatta İslam için seslerini yükseltmelidir. Gelin Rasûlullah *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in İslam'a davette nasıl sapasağlam durduğunu hatırlayalım. Zorbalar ve onların ayak takımlarından gelen sıkıntılara aldırış etmedi. İbn Hibban ve İbn Hüzeyme Sahihlerinde Tarik el-Muharibi'den rivayet ettiklerine göre

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ حُمْرَاءُ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا ، وَرَجُلٌ يَتَّبِعُهُ يَزْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ قَدْ أَدْمَى كَعْبِيهِ وَعَرَفُوْبِيهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : غَلَامٌ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا الَّذِي يَتَّبِعُهُ يَزْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : هَذَا عَبْدُ الْعُرَى
“*Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'i iki kez görmüştüm. Birisi Zül Mecaz çarşısında idi. Ben orada bir şeyler satıyordum. Üzerinde kırmızı bir elbise olduğu hâlde oradan geçti. Avazının çıktığı en yüksek sesle şöyle haykırıyordu. “Ey insanlar! Allah'tan başka ilah yoktur deyin, kurtuluşa erin!” (O böyle söylerken) bir adam peşinden gelerek O'nu taşa tutuyordu. Mübarek topukları ve dizinin arkası kanlar içinde kalmıştı. Adam: “Ey insanlar! Onu dinlemeyin. O bir yalancısıdır.” diyordu... Ben, “Bu kimdir?” dedim. “Abdalmuttalib oğullarından” dediler Ben peki “Onu takip eden kimdir?” dedim. “Abduluzza, yani Ebu Leheb'tir” dediler.”

Dolayısıyla Müslümanlar, günümüzün Ebu Lehebleri olan yöneticilerden korkmamalıdır. Allah'ın izniyle onların zulmü pek uzun sürmeyecektir. Allah onları yakalayacaktır. Kuşkusuz O'nun yakalaması pek çetindir. Pakistan Müslümanları, her şehirde ve her düzeyde Nübüvvet metodu üzere Hilafet isteklerini dile getirmelidir.