

Basın Açıklaması**Hindistan Karşısında İzlenen İtidal Politikası, Teslimiyet ve Zillet Politikasıdır, Düşmanımızı Saldırganlığa Teşvik Eder**

4 Haziran 2018 Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen ISPR Genel Başkanı Asif Ghafoor, Pakistan devletinin Hindistan karşısında itidal politikası izlediğini teyit etti. Ghafoor, basın toplantısında, “Can kaybına yol açmaması koşuluyla Hindistan tarafından açılan ilk ateşi görmezden geleceğiz.” dedi. Ve Pakistan’ın takınacak tavrını da şu sözleriyle dile getirdi: “Biz iki nükleer gücüz ve iki nükleer güç arasında savaşa yer yoktur.” Buna karşın General, Hindistan devletinin LOC ve Çalışma Sınırı’ndaki saldırganlığından şikâyet ederek, saldırılarda sivil kayıpların olduğunu belirtti. Tek başına bu bile Hindistan karşısında izlenen itidal politikasının başarısız olduğunu kanıttır. Bu politika yüzünden Hindistan, Pakistan’a karşı saldırgan bir tavır benimsemektedir. Hindistan devleti karşısında politik araç olarak savaş seçeneğini devre dışı bırakmak ve Müslümanların Hindistan zulmüne başkaldırıışlarını kınamak Keşmir sorununun peşkeş çekildiğinin açık bir beyanıdır. Zira işgal altındaki Keşmirli Müslümanların sefaleti, ancak Pakistan silahlı kuvvetlerinin organizeli cihadı ile sona erecektir.

Ey Pakistanlı Müslümanlar! Ramazan ayında, zaferler ve onur ayında, liderliğimiz, agresif Hindistan karşısında açıkça teslimiyetini ilan etti. Bu, kıta Müslümanlarına zarar vermektense başka bir şey değildir. Bugün Hindistan ve işgal altındaki Keşmir’de Müslümanların maruz kaldığı muamele, bize atalarımızın neden müşrik Hindistan otoritesine teslim olmayı reddettiğini anımsatıyor. Zira kıta Müslümanlarından nefret eden Hintli müşrikler, kötülük yapmak için ellerinden çabayı sarf etmektedir. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* Kuran’da şöyle buyuruyor:

“İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin keskinlikle Yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün.” [Maide 82]

Pakistan su kriziyle boğuşurken Hindistan, nehirler üzerinde barajlar inşa ederek emellerini gerçekleştirmek için çalışıyor. Böyle bir zamanda bile Amerika’nın direktifi doğrultusunda Hindistan ile normalleşme projesi üzerinde çaba sarf eden Pakistan yöneticileri, Hindistan’ın kıtada bölgesel bir güç olarak barizleşmesine yardımcı olmaktadır. Bu yöneticiler utanmıyor, onur diye bir şeyleri yok. Düşmanımızı kendi elleriyle güçlendiriyorlar ve daha sonra da ABD’nin bölgedeki çıkarlarını koruma vaat ve sadakatlerini gizlemek için de bize “iki nükleer devlet arasında savaş olmaz”, “Keşmir’e askeri çözüm yok” ve “Normalleşme, ekonomik çıkar sağlayacak” gibi mazeretler ileri sürmektedirler.

Ey Pakistan silahlı kuvvetleri içindeki subaylar! Düşmana ölüm darbesini vuracak yeteneğe sahipken düşman karşısında teslim olmayı ve zillet zincirine vurulmayı nasıl kabul edebilirsiniz? Yalanlar ve mazeretler yoluyla sizi eylemsizliğe sevk eden liderliğinizin bu bahanelerini nasıl sineye çekebilirsiniz? Masayı Hindistan devletinin başına yıkma ve bölgesel egemenlik hırslarının yok etme yetenek ve gücüne sahipsiniz. Bilin ki Hindistan ile normalleşme projesi bir Amerikan projesidir. Amerika bu proje ile üzerinizde Hindistan hâkimiyetini kurmak için çalışıyor. Hâkimiyeti de sadece yöneticilerinizin yardımıyla başarabilir. Öyleyse bu yöneticileri devirmek için hemen harekete geçin ve Pakistan’da Nübüvvet metodu üzere Hilafetin kurulması için Hizb-ut Tahrir’e nusret verin. Verin ki geçmişte olduğu gibi bu bölge yeniden İslam’ın egemenliği altına girsin ve tekrar bu toprakların adaletli yöneticileri olun. Keşmir kurtulsun ve Hintli müşriklerin kıta üzerindeki zorba yönetimi sona ersin.

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın, onunla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir, siz asla haksızlığa uğramazsınız.” [Enfal 60]