

Basın Açıklaması**Darfur'u Parçalamaya Uğraşan Amerika, Şimdi de Abyei Tezgağını Sahneye İyip Tehditler Savuruyor!**

Güney Sudan'ın 2011 yılında kuzeyinden ayrılmasından sonra, Abyei bölgesi tartışmalı bölge olarak bırakılıp, Kuzey ya da Güney'e olan aidiyeti netleştirilmedi. Bölgenin kuzeye veya güneye bağlanmasını kararlaştırmak üzere 2011 yılında yapılması planlanan referandum, seçmen kütüklerinin kimlerden oluşacağı konusunda iki devlet arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirilemedi. Çünkü bu fitne bölgesi, güneye mensup Dinka Ngok kabilesi ile kuzeye mensup Misseriya kabilesinin yaşadığı bir yerdir. Elbette Dinka kabilesi, bu cahiliye asabiyetiyle, kuzey devletinde ezileceklerini bildiklerinden kabile bağlarından kopmayı kabul etmeyecektir. Aynı şekilde Misseriya kabilesi de, güney devletinde ezileceklerini bildiklerinden kabile bağlarından kopmayı kabul etmeyecektir. Her iki taraf da azınlıkta ve güçsüz kalmaktan korkuyor.

Bu kilitlemiş durumun doğal bir sonucu olarak 2012'de bölgede kısa süreli bir çatışma yaşandı. Bu çatışma, çözümü değil, sorunun devamını ve dış müdahaleyi meşrulaştırmayı amaçlayan BM Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) kurulmasıyla ancak yatıştırıldı. Kasım 2020'de ise BM Güvenlik Konseyi, Sudan ve Güney Sudan arasındaki çözülmemiş sorunları ve Güney Kordofan ile Mavi Nil eyaletlerindeki durumu ele alan 2046 sayılı kararını görüşmek üzere toplandı, ancak toplantıdan Abyei ile ilgili net bir karar çıkmadı.

Son olarak dün, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü yapılan toplantıda ABD Büyükelçisi Michael Waltz, Sudan ve Güney Sudan'ı açıkça uyardı. Waltz, tarafların Güney Sudan'ın ayrılmasına yol açan barış anlaşmasındaki yükümlülüklerine uymamaları halinde, ABD'nin 15 Kasım'da görev süresi dolacak olan Birleşmiş Milletler barış gücü misyonunun (UNISFA) görev süresinin uzatılmasını veto edeceğini söyledi.

Biz, Hizb-ut Tahrir Sudan olarak, 21 Mayıs 2011'de yaptığımız basın açıklamasında Naivasha Anlaşması'nın tehlikelerine dikkat çekmiş ve Abyei bölgesinin 'Sudan'ın Keşmir'i' olacağını, yani çözülemeyen bir sınır sorununa dönüşeceğini vurgulamıştık. Nitekim öyle de oldu! Aradan 14 yıl geçti ve Abyei sorunu bir arpa boyu yol gidemedi. Elbette bu, sömürgeci Batı'nın karakterini bilenler için şaşırtıcı değil. Onlar, İslam coğrafyasını, özellikle de 1916'daki o lanetli Sykes-Picot paçavrasıyla böldükleri Arap dünyasını, bilerek ihtilafli bölgelerle doldurdular. Bu sorunlar asla çözülmedi, çünkü zaten çözülsün diye değil, sürekli kanasın diye oraya koyuldular! Tıpkı Mısır ve Sudan arasına attıkları Halaib ve Şelatin nifak tohumu gibi.

Kökeni Müslüman topraklarının sınırları içinde olan bu meseleler, ancak Hilafet Devletinin kurulmasıyla çözülecektir. Hilafet, Müslüman beldelerini birleştirecektir. Çünkü tüm topraklar İslam hukukuna göre tek bir statüde kabul edilecektir. İslam'a göre arazi ya öşür ya da haraç arazisidir. Bu yüzden ümmet, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilâfet'i kurmak için derhal ayağa kalkmalıdır! Hilafet İslam beldeleriyle oynayan sömürgeci kâfirin elini kesecek, kökünü kazıyacaktır.

İbrâhîm Usmân [Ebu Halîl]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Sudan Vilayeti Resmi Sözcüsü

21 October Street, İmarat al-Vaqf, Ground Floor, East Khartum /Sudan

Tel: +(249) 0912240143 - 0912377707 | E-Mail: spokman_sd@dbzmail.com

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com