

Basın Açıklaması

Azı Dışlerini Gösteren Türk Rejimi, Uzlaşma ve Normalleşme Sürecini Dayatmak Üzere Dava Taşıyıcılarını ve Ümmetin Devrimcilerini Kaçırarak İçin Kölelerini ve Aparatlarını Gönderiyor

Allah'tan, kullarından ve devrimcilerin fedakarlıklarından, bir milyondan fazla şehidin kanından utanmadan Afrin şehrindeki askeri polis, 18 Eylül 2024 tarihinde devrim ve devrimcilere karşı yeni bir suç işledi ve aralarında 20' den fazla Hizb-ut Tahrir gencinin de bulunduğu göstericileri kaçırdı. Bu olay, kadınlara yardım edilmesi, cephelerin açılması, kurtuluş savaşlarının başlatılması, varil bombaları ve kimyasal silahlarla bilinen rejimle normalleşme girişimlerinin reddedilmesi, Türk vesayetinin devrim üzerindeki etkisinin kaldırılması ve askeri kararların gaspçılardan geri alınması talepleriyle düzenlenen büyük bir akşam gösterisinin ardından gerçekleşti.

Bununla yetinmeyen Türk rejiminin uşakları ve aparatları, ertesi gün 19 Eylül 2024 Perşembe günü, gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulunan barışçıl bir gösteriyi dağıttılar. Sanki savaş alanındaymişçasına gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericilere saldırdılar. Bunun sonucunda birçok kişi zehirlendi, başından vurularak yaralandı ve partinin 8 genci daha gözaltına alındı. Böylece Türk rejiminin uşakları ve aparatları, zalim rejimin ve devrim çocuklarına karşı kullandığı umutsuz ve çaresiz yöntemlerinin izinden gittiler. Sanki Türk rejimi, zalim Esed rejimiyle uzlaşmayı ve normalleşmeyi zorla ümmete dayatacağına dair bir mesaj vermek istemiştir. Ancak hüsrana uğrayacak ve hayal kırıklığı yaşayacaktır.

Halkın büyük baskısı ve ümmetin, mazluma destek olmak, zalime karşı durmak için gerçekleştirdiği eylem sayesinde, askeri polis, gözaltına aldığı çoğu Hizb-ut Tahrir genci ve diğer özgürlük savaşçıları serbest bırakmak zorunda kaldı. Sonradan gözaltına alınan kişiler de serbest bırakıldı. Ancak bu basın açıklaması yazıldığı sırada, biri Hizb-ut Tahrir genci olmak üzere iki kişi hala Afrin'deki askeri polis cezaevinde gözaltında tutuluyordu.

Bu suç, Türk rejiminin varil bombası ve kimyasal silah kullanan rejimle teslimiyet, uzlaşma ve normalleşme trenini hızlandırma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde işlendi. Erdoğan'ın, bakanlarının ve yetkililerinin açıklamaları ve hareketleri bunun en büyük kanıtıdır. Son olarak, Erdoğan'ın Beşşar Esed ile görüşme arzusunu dile getirmesi, bu çabaların en yeni örneğidir.

Bütün bu yaşananlar karşısında, ümmetin özgür ve devrimci insanlarını, ümmetin devrimini baltalayan entrikacı zalimlere karşı samimi olanlarla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Siyasi ve askeri kararları geri almak, inisiyatifleri ele geçirmek ve işleri ehline teslim etmek için vakit kaybetmeden harekete geçmeye çağırıyoruz. Yoksa Allah korusun, pişmanlığın fayda etmeyeceği bir zamanda pişman olabiliriz.

Sonuç olarak, büyük bir zalime karşı ayaklananlar, küçük ve onursuz firavunlardan korkmazlar. Davet ehlinin ve ümmetin çocuklarının maruz kaldığı eziyet, zulüm ve suçlar, sadece onların zulmü kökünden söküp atma, zalimleri devirme, suç düzenlerini ortadan kaldırma kararlılık ve sebatlarını artıracaktır. Bizler, bizi kurtaracak bilinçli ve samimi bir siyasi liderliğin rehberliğinde doğru bir yolda basiretle ilerleyeceğiz. Bu liderlik, devrim kararını gasp edenlerden geri almak, onurlu cepheleri ve kurtuluş savaşlarını açmak, zalim rejimi kendi merkezinde devirmek ve onun zulüm ve azgınlık dönemini sona erdirmek için bizlere net bir yol haritası çizmektedir. Halkımızın fedakarlıklarını İslami yönetim ve Hilafet Devleti ile taçlandırmak için mücadele etmektedir.

Evet, ümmetin devrimi, ne kadar fedakârlık gerektirirse gerektirsin, Allah'ın izniyle tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecektir. Şam halkı, kararlılık ve fedakârlık konusunda ne kadar güçlü olduklarını defalarca kanıtlamıştır. Batıl yenilecek, hak galip gelecektir.

“Zulmedenler, hangi dönüşle döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.” [Svua 227]