

Basın Açıklaması**Yahudi Ordusu, Bombalıyor, Yerle Bir Ediyor, Toprakları İstila Edip İç Bölgelere Kadar İlerliyor Ne Hesap Soran Var Ne de Denetleyen!**

Yahudi varlığı ordusu sözcüsü Avichay Adraee, işgal güçlerinin Perşembe şafağında Suriye'nin güneyindeki Tasil bölgesinde geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyonda silahlara el konulduğunu ve 'terörist altyapı' olarak nitelendirdiği hedeflerin imha edildiğini belirtti. Bu yeni askeri gerginlik, Suriye sahasında tehlikeli bir dönüşümün habercisidir. Yahudi varlığı ordusu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı resmî açıklamada, "474. Golan Tugayı'na bağlı güçlerin gece boyunca Suriye'nin güneyindeki Tasil bölgesinde operasyon gerçekleştirdiğini, operasyon kapsamında bazı askerî mühimmatlara el konulduğunu, terör örgütlerine ait altyapıların imha edildiğini bildirdi. Operasyon esnasında silahlı grupların Yahudi askerlere ateş açtığını belirten Adraee, 'Kara birlikleri ve hava desteğiyle yapılan saldırılarda çok sayıda silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini' kaydetti.

Cani Beşşar Esed'in ülkeden ayrılmasından bu yana Yahudi varlığı sistematik olarak izleme-bombardıman stratejisi uygulamaktadır. Savaş uçakları keşif yapmakta, ardından hedefleri imha etmektedir. Hava unsurlarıyla yapılan bu hedef odaklı operasyonların temel amacı, Suriye ordusunun kalan operasyonel kabiliyetini tümüyle ortadan kaldırmaktır. Yahudi varlığı bugüne kadar yaptığı hiçbir saldırıya karşılık almadığı için, operasyonel hareket serbestisine sahip, ülkenin dört bir yanında rahatça dolaşmakta, uçakları gökyüzünde serbestçe uçmakta ve sorgusuz sualsiz istediği yeri bombalamaktadır. Yakın gelecekte karşılaşılabileceği olası bir tehlikenin önünü almak için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bir de Haşim Gazze'de yitirdiği prestiji ve kaybettiği itibarını geri kazanmanın derdinde; Kaybettiği ve bir daha asla elde edemeyeceği itibar ve prestijini geri kazanmak için katliam ve suçlarıyla her yanı kasıp kavurmaktadır.

Ey Şam halkı! Biliniz ki Yahudilerle olan savaşımız ezeli bir savaştır. Onlarla siyasi yollarla müzakere etmeye çalışmak boş bir hayaldir. Zira geçmişte Allah'ın peygamberlerini bile çaresiz bırakmışlar, Allah'ın haklarını çiğnemişler, verdikleri sözlere ve ahitlere ihanet etmişlerdir. Dolayısıyla, onlarla etkileşimimizde ve eylemlerine karşı tavrımızda bu temel prensibi esas almalıyız.

Ey Şam halkı ve özellikle Dera halkı! Geçmiş yıllarda, suçlu Beşşar rejimi başta olmak üzere düşmanlarınızla nasıl başa çıkabileceğinizi defalarca ispat ettiniz. Kararlılık gösterdiğinizde hedeflerinize ulaşabileceğinizi kanıtladınız. Bunun sırrı, Yüce Rabbinize olan sarsılmaz tevekkülünüzdü. Şimdi de Yahudilerle savaşınızda yine Allah'a tevekkül edin. Allah'a yemin olsun ki onlar, Allah'ın yarattığı en korkak varlıklardır ve hayata en düşkün insanlardır. Nitekim Allah *Subhânehu ve Teâlâ* onlar hakkında şöyle buyurmuştur:

"Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağındır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur." [Haşr 14]

Ey Şam halkı ve özellikle Havran sakinleri! Yahudiler iftiracı bir millettir, ne kınama mesajları ne protestolar ne de yalvarıp yakarmalar onlarda işe yarar. Uluslararası toplum, bu varlığın katliamlarına ortaktır. Bu nedenle kaçınılmaz yüzleşme ve silahlı gücünden başka hiçbir şey Yahudilere fayda etmez.

Ey Şam halkı! Allah'a yemin ederim ki sizler güç sahibisiniz, karşılaşma, yüzleşme ve şahadet ehlisiniz. Dik duruşun timsallerisiniz. Bu nedenle Yahudiler sadece ve sadece mızrak ve silahın dilinden anlarlar. O halde Şam toprakları, geçmişte Şam halkını aşağılamak isteyen birçok kimseye mezar olduğu gibi, kafirlerin çocuklarına da mezar olmalı.

Bariz bir şekilde teknolojik ve lojistik üstünlüklerinin olduğu doğru. Ancak bizi onlardan üstün kılan şey, bizi daima fedakârlığa ve çabaya sevk eden inancımızdır. Bizi fedakarlığa iten ideolojik motivasyonumuzdur. Dün Nawa çevresinde ve daha önce Ayn Zikr'de yaşananlar, onlarla nasıl yüzleşileceğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Bu ülke bizim ülkemiz, bu topraklar da bizim topraklarımız, kuluçkası da bizim kuluçkamızdır. Gelin bunu en iyi şekilde değerlendirip bu kafirlerin çocuklarına gücümüzün acısını tattıralım.

Ey Şam halkı! Cezalandırılmayacağından emin olan kişi edepsizleşir, Yahudiler de cezalandırılmayacaklarından emin oldukları için edepsizleştiler. Eğer saldırılarına ilk andan itibaren sert bir şekilde karşılık görmüş olsalardı, bugünkü bu küstahlık ve zorbalıklarına ulaşamazlardı. Ancak hala geç kalmış sayılmayız! Onlara yaklaşımımız değişmeli ve bunu bariz bir şekilde fark etmeliler. İyi bilin ki savaş yakındır, çok yakındır! O halde savaşa en iyi şekilde hazırlanalım, en üst düzeyde donanalım ve onlara diz çöktürecek, köklerini kazıyacak, gücümüzü tattıracak bir karşılık verelim! Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurmuştur:

فَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ “Onlarla savaşın ki Allah sizin elleriniz ile onları cezalandırsın, rezil rüsva etsin. Onlara karşı size yardım etsin. Müminlerin kalplerine şifa versin.”

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Suriye Vilâyeti

Medya Bürosu

Tel: +35635500554 / +8821644446132 E-mail: media@tahrir-syria.info

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.tahrir-syria.info | www.turkiyevilayeti.com