

Basın Açıklaması

Birleşme, Doğru Bir Hedefe Yönelik Olursa İki Ucu Keskin Bir Bıçaktır

- Grupların birleşmesi ve tek bir askeri varlık altında entegrasyonu, şeri ve halkın bir talebidir. Bu acı verici koşullar meydana gelmeden önce biz böyle bir birleşme talebinde bulunmuştuk.
 - Ama bugün sahada yaşananlar sahayı iki kutba bölmektedir. Bu iki kutupluluk, birçok tehlike ve uyarıları da beraberinde barındırmaktadır. Allah korusun gelecekte iki grup arasında herhangi bir çatışma felaket olacaktır. Şam devrimi biter.
 - Bu felaketvari iki kutupluluk, Kuran ve Sünnete dayalı açık siyasi proje ve Allah'ı razı eden devrim payandaları üzerinde bir araya gelebilecek sivil, askeri ve politik liderlik tarafından doğru siyasi liderlik edinmemenin doğal bir sonucudur. Doğru siyasi liderlik, Şam'da ve Şam'dan ümmetin kaderini çizebilir. Sahadaki amaç ve hedefler belirsizliğini önleyebilir. Bilindiği gibi belirsizlik, çatışma ve anlaşmazlıkların başlıca nedenidir.
 - Politik cihete gelince, elbette ki **Hizb-ut Tahrir**'dir. Tüm tarafları onun liderliği etrafında toplanmaya çağırıyoruz.
 - Grupların hemfikir olması gereken payandalara gelince: Kirli politik para da dâhil Batı ve onun ajan yönetici uşakları ile tüm ilişkileri kesmek, tüm sembol ve sütunlarıyla birlikte rejimi devirmek, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini kurmak.
 - Net siyasi projeye gelince, **Hizb-ut Tahrir** tarafından sunulan Hilafet projesidir. Bu projenin anayasası, kurum ve kuruluşları, yönetim mekanizmaları detaylıca açıklanmıştır.
 - Yeni oluşan askeri varlıklar, ümmet bilinci düzeyinde olmalı ve doğru yolda yürümelidir. Tüm bu askeri varlıklar, enerjileri doğru cihete yöneltecek, Aziz ve Hâkim olan Allah'ın izniyle Hilafet Devletini kuracak **Hizb-ut Tahrir** politik liderliğine entegre olmalıdır.
 - Böylelikle devrim, doğaçlama, debelenme ve uçuruma doğru yuvarlanma aşamasından, basiret ve hidayet üzere sabit adımlarla ilerleyen bir aşamaya intikal edecektir. Ancak o zaman Allah'ın zaferine layık olabiliriz.
- ﴿ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾
- “Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?”** [Mülk 22]