

Yeni Patlamalar, Irak Otoritesinin Tamamen Aciz Olduğunu Teyit Etmektedir

Her günümüzün kanlı bir hale geldiği- Irak'ta kanlı günlerden yeni bir felaket günü daha. Burası başkent Bağdat... Dâr-us Selam. Bağdat halkı, 02.11.2010 salı günü dört ana noktasını vuran yirmi küsur bölgede meydana gelen yıkıcı patlamalarla sarsıldı. Patlamaların sonucunda onlarca masum insan şehit oldu, yüzlercesi yaralandı, binalar ve işyerleri tamamen tahrip oldu. Tüm bunlar ise vakıa zeminindeki varlık amacı, yıkmak ve katletmek ile servetleri ve kamu mallarını yağmalamaktan başka bir işi yapmak olmayan zalim Amerikan işgalinin dayattığı kıyırık bir hükümetin gölgesinde meydana gelmektedir.

Bu olaylara şahit olan bir kimse bu denli silahlarla ve araçlarla donanımlı asker ve polis yoğunluğuna bir o kadar da diğer güvenlik güçleri olmasına rağmen bu felaketlerin meydana gelmesi karşısında şaşkına dönmektedir... Ancak eğitim zayıflığını, deneyimsizliği ve farklı yandaşlıkları göz önüne aldığımızda bu şaşkınlık boşadır. Tüm bunlar ise istenen güvenlik derecesini engellemektedir. Nitekim ellinin (50) üzerinde kişinin ölümü ve yetmiş (70) kişinin yaralanması ile sonuçlanan bir kilisedeki rehineri "kurtarma" operasyonu bunun kanıtıdır. Bu kişilerin hepsi veya çoğu dua için gelmişlerdi. Dolayısıyla bu tamamen başarısız bir operasyondur.

Burada ön plana çıkan kritik soru şudur: Sözde seçimlerin üzerinden yedi küsur ay geçmesine rağmen bu masa öteki masa, bu "şeffaf" görüşme daha "şeffaf" olan başka bir görüşme derken sürüp giden hükümet kurma görüşmeleri ne zamana kadar devam edecek? Bu kişilerin kana susamışlığı giderilinceye kadar daha ne kadar kan akacak?

Ey Irak Halkı!

Şüphesiz bu, eşine ender rastlanan bir saçmalık olup bu yöneticilerin Allah [Azze ve Celle] katındaki hesabı oldukça çetin olacaktır:

"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil sanma! Ancak Allah, onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor." [İbrahim 42-43]

Ümmetin, bu kişilerden ve onların arkasındaki azgın küfür devletlerinden kurtulması ancak Resul [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in bizleri, **"Sonra Nübüvvet Minhacı üzere Hilafet olacak"** kavliyle müjdelediği Nübüvvet Minhacı Üzere Raşidi Hilafet Devleti'ni kurarak İslami hayatı yeniden başlatmakla mümkündür.

Hizb-ut Tahrir

Irak Vilayeti

H. 26 Zilkade 1431

M. 03 Kasım 2010