

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sömürgeci Efendilerine Hizmet Etmek İçin Çatışmanın Tarafları Yemen Halkını Yangından Yangına Atıyorlar, Ey Yemen Halkı! Âlemlerin Rabbinin Ateşinden Sakının

Yemen halkı, yaklaşık 3 yıldır ülkeyi yangına çeviren, ekini de nesli de yok eden İngiliz-Amerikan çatışmasının ateşiyle dağlanıyor. Ülkede yaşanan açlık ve yoksulluk canlar alıyor, temel hizmetler verilemiyor, maaşlar ödenemiyor, ülkenin zenginlikleri yağmalanıyor, hastalıklar giderek yaygınlaşıyor, aşırı pahalılık can yakıyor... Ülkedeki zenginlikleri yağmalamak ve nüfuz sahibi olmak için çatışan kesimler, Yemen halkı konusunda ne bir zimmet ne de bir ahit gözetiyorlar. İngiliz ve Amerikalı efendilerini hoşnut etmek için Yemen halkını yangından yangına atıyorlar, savaştan savaşa sürüklüyorlar. Hem Hadi hem de BAE üzerinden Salih kanadını destekleyen İngiltere, Amerikan ajanları karşısında ajanları aracılığıyla çıkarlarını korumak için çalışıyor. Bilindiği gibi Kuzey'deki İran destekli Husiler ve Güney'deki ayrılıkçı hareketler Amerika ajanıdır. Amerika, zalim ve saldırgan ajanlarına meşruiyet kazandırmak ve mazlum pozisyonunu düşürmek için Suudi Arabistan öncülüğünde kararlılık fırtınası operasyonu başlattı. Harekât, Husileri ortadan kaldırmak için tasarlanmış değil... Şuan mücrim kararlılık fırtınası meyvelerini veriyor. Özellikle de öldürülen İngiliz yanlısı Ali Salih'in ardından Husiler güçlendirilmeye çalışılıyor. BAE, Husileri devirmek ve İngiliz yanlısı Hadi kanadı ile ittifak kurdukmak için Salih'e kahramanlık rolü biçince, Amerika, Ali Salih'i öldürterek Husiler üzerinden bu planı bozdu. Kanadı kırılan İngilizler, artık uçmakta zorlanıyorlar ya da Yemen'deki Amerikan ajanları karşısında etkisiz kalıyorlar.

Ülkeyi 33 yıl boyunca yöneten, İngiliz çıkarlarının hizmetinde olan, servet zengini ülkede etrafa yolsuzluk saçan İngiliz ajanı Ali Salih dünyadan göçüp gitti. Salih, rejimi bazı İslami sloganlar ile süslemiş olsa da gerçekte her zaman laik cumhuriyet rejimi olarak kalmıştır. Bu rejim altında halk, İslam ve hükümlerinden uzak bir hayat sürdü, savaştan savaşa itildi. Bugün insanlar, ölümünün ardından Ali Salih'e rejim olarak bakmayıp şahıs olarak baktıkları için yas tutuyorlar, duygusal ve sempatiyle yaklaşıyorlar. Daha kötüsü Husiler tarafından ahlak dışı ve ajite edici şekilde öldürüldüğünü düşünüyorlar...

İslam savaşan tarafların pek umurunda değil, daha çok mezhepçi kindar sloganlar umurlarında. Zira yandaş kazanmak ve kazanılan bu yandaşları savaşa sürmek için bu mezhepçi sloganları kullanıyorlar. Hayatın işlerini düzenleyen bir yaşam biçimi olarak İslam'ın hayatta var edilmesiyle pek ilgilenmiyorlar. Kaldı ki böyle bir amaçları da yok. Dahası Amerika ve Batıya uşaklık yapmak için "terörle mücadele" kisvesi altında İslam ile mücadele etmek için çalışıyorlar. Demokratik sistem ve laik demokratik sivil devlet konusunda mutabıklar.

Amerika'nın "terör listesinde" Husiler, İran ve İran partisi yok. Amerika, Husilerin yaptıklarına sessiz kalıyor, azınlık ve mazlum oldukları gerekçesiyle meşruiyet kazandırmak için çırpınıyor. Halka gelince Husiler, Peygamber *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in Ehli Beyti türküsü çağırıyorlar. Hâlbuki eylemleri ve başvurdukları sistemlerin önceki sistemlerden pek farkı yok. Başvurdukları sistemlerin uzaktan yakından İslam ile hiçbir bağlantısı olamaz. Aksine İslam'ı kötü gösteren ceberut polis sistemleridir. İslam'ı ölüm ve savaş projesi olarak betimliyorlar, imani söylemlerden ibaret sayıyorlar!

Güney Yemen'deki Amerikan yanlısı ayrılıkçı hareket, İngiliz ajanlarının uykularını kaçırıyor. BAE'nin ayrılıkçı hareket sempatisi ve verdiği destek, hareketi çevrelemek, planlarını öğrenip başarısızlığa uğratmak içindir. Utanç verici, bu ayrılıkçı hareketler, birlik, sömürgecilik sınırları ortadan kaldırmak ve gaspçı Yahudilerden Mescidi Aksa'yı kurtarmak için yanıp tutuşan ümmetin tersine kürek çekiyorlar. Böyle bir zamanda realite ve halk açısından kabul görmeyen ayrılık türküsü çağırıyorlar. Hâlbuki ayrılık, şeran haramdır, keşke akletselerdi.

Ey Yemen halkı! Bu savaş sizi yok ediyor, savaş çıkarınıza değil hatta çıkarlarınız karşısındadır. Ülkenizden geride kalanı da yakıp yıkıyor. Sizi bu savaş ve çatışmaları durdurmak için çalışmaya davet ediyoruz. Gücünüzü akideniz ve övündüğünüz hikmetten alın. Çocuklarınızı bu savaşta nasıl ölüme terk edebilirsiniz? Yoksulluk korkusuyla çocuklarını öldüren cahiliye halkı gibi nasıl

onları savaşa sürebilirsiniz? Ülkedeki tüm bu işsizlik, yoksulluk ve kıtlık, çatışan tarafların ürünüdür. Savaş için ne hallere geldiniz. Hâlâ akletmiyor musunuz?

İktidar ve ülkedeki zenginlikler için çatışan bu kesimler, ölümcül hastalığın müsebbibidir. Anlaşamazlarsa, ölüm saçarlarsa, uzlaşarlarsa, servetinizi yağmalarlar, sizi açlığa terk ederler. Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devleti için çalışmaktan başka çözüm ve kurtuluş yok. Hilafet, parçalanmışlığı birleştirecek, trajedileri sonlandıracak, Bölgeselcilik, mezhepçilik ve kabilecilik fikirlerinin saçtığı nefret ve kin tohumlarını kalplerinizden söküp atacaktır. Her şeyden önce Allah'ın Şeriatı ve yönetimini hayatınıza geri getirecek ve bu sayede hem Allah *Subhânehu ve Teâlâ* hem Rasûl *SallAllahu Aleyhi ve Sellem*, hem yeryüzü hem de gökyüzündekiler sizden razı olacaktır. Dininizden ödün vermenin, ülke atmosferini zehirleyen yozlaşmış sistemler ve Batılı köhne fikirler sonucu yok olan iman ve hikmet yokluğunda hadi iman ve hikmet ehli olun.

Ey Yemen halkı! İslami yönetim ve onu hayatta var etmeyi kendinize dava edinin. Sakın sağlam bir metot ve dosdoğru bir anayasadan yoksun iktidar ve koltuk mücadelesini kendinize dava edinmeyin. Laiklik, sivil, mezhepçi ve bölgesel devlet çağruları, Birleşmiş Milletler kararlarının üzerinizde bir yol bulmasına olanak sağlamayın. Eğer siz bu çağrılara davet ederseniz, Allah da size içeride ve dışarıda sömürgecileri ve zorba rejimleri musallat eder. Atalarınız gibi sizi paramparça eder. Ki onlar hakkında Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurdu:

“Onlar ise, فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ” **“Ey Rabbimiz! Yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır” dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.”** [Sebe 19]

Yemen halkı, İslam ümmetinden bir parçadır. Muhammed *SallAllahu Aleyhi ve Sellem* tarafından kurulan ilk İslam Devletinin şemsiyesi altında güven ve huzur içinde yaşadı. Tek bir ümmetti, tek bir lider ve tek bir bayrağı vardı. Onurlu bir hayat sürdürdü. İlkel çağ araçları ve zorlu koşullara rağmen hakkıyla iman, hikmet, ülfet ve merhamet ehli oldu. İslam mefhumları ve hükümleri hayatını değiştirdi ve mizaçlarının pasını açtı. Şuan ki içler acısı halimizin nedeni, sömürge ve dayattığı Hadâratı'dır!

Geleceğinizle kumar oynayan ve sizi açık helake sürükleyen bu ahmakları değiştirmek için sizi çalışmaya davet ediyoruz. Sakın oturup kalanlar gibi olmayın. Aşağılayıcı vakaya teslimiyet göstermeyin. Sömürgeci kâfir planlarına uşaklık yapmak için kanlarınızı akıtmaktan sakının.

“Zulmedenlere sakın meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size zafer de verilmez.” [Hud 113] Bilin ki bu acı gerçeğin değişiminde izlenmesi gereken değişim metodu, Medine'de İslam yönetimini ve devletini kuran Rasûllerin efendisi Muhammed *SallAllahu Aleyhi ve Sellem*'in metodudur. İşte yarışanlar bunun için yarışsın.