

İslami Ekonomik Nizam Olmaksızın Ekonomiye Canlandırma Planı Yoktur

Haber:

Pakistan Federal Bakanlar Konseyi, 2023 yılı yatırım politikasını onaylayarak politikanın bir özetini dağıttı. Yeni politikanın önümüzdeki birkaç yıl içinde 20-25 milyar Dolarlık bir yatırım çekmesi bekleniyor. Politika, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu ve bölgesel ve federal kurumlarla yapılan istişareyle geliştirildi.

Yorum:

Pakistan'da yatırım politikası uygulanmadan önce Başbakan Şerif, genelkurmay başkanı ve il başkanlarından oluşan bir tepe organı olan Özel Yatırım Kolaylaştırma Konseyi'ni kurdu. Konsey, yabancı yatırımı kolaylaştırmayı ve yatırım akışını engelleyen engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Nitekim sivil ve askeri liderlik, doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla hayati sektörlerde kullanılmayan potansiyelden yararlanmak için ekonomiye canlandırmaya yönelik bir plan hazırladı. Bu hayati sektörler ise savunma üretimi, tarım ve hayvancılık, madenler ve madencilik, bilgi teknolojileri ve enerji olarak belirlendi.

İktidardaki mevcut rejim, ekonomiye canlandırmaya yönelik bu planı, iktidara kim gelirse gelsin ülkenin izleyeceği bir "oyun değiştirici" olarak sunuyor. Aslında bu yeni bir politika değil, aksine ekonomik krizle başa çıkmak için yeni bir kılıf giydirilmiş eski bir reçetedir. Zira 1990'lardan bu yana birbirini izleyen rejimler, ekonomiye liberalleştirme bahanesiyle yabancı yatırımcıları çekme politikası izlemiştir. Bu politika, cari açığı dengelemek ve dış yükümlülüklerin ödenmesini sağlamak için kısa vadeli Dolar çekme hedefine ulaşmaya yardımcı olur ancak bu, Pakistan ekonomisini güçlü bir temel üzerine inşa etmek için değildir. Zira yabancı yatırımcıların amacı Pakistan'ın kaynaklarını kullanarak kolay para ve kar elde etmek olup amaçları Pakistan ekonomisini inşa etmek olmamıştır ve asla da olmayacaktır.

Geçmişte Pakistan, 2001 yılında Belucistan'ın Chagai bölgesindeki Sendak ilçesinin tamamını vermişti. Oysa bu bölge, devasa altın ve bakır servetleri içeriyor. Ancak bu madenlere yönelik madencilik, hala orta çağ özelliklerini koruduğundan dolayı bu bölgenin talihi değişti; zira evlerin çamurdan yapılmış olması, yolların çamurlu ve asfalsız olması, elverişli içme suyunun eksikliği, yoksulluk, yoksunluk ve geri kalmışlık hala burada öne çıkmaktadır.

Aynı şekilde Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında Pakistan'da çeşitli projelere milyarlarca Dolar yatırım yapılmıştır. Başlangıçta yine bu, "oyun değiştirici" olarak teşvik edildi. Ancak hiçbir oyunu değiştirmedi; bunun yerine Pakistan, Çin'e olan borçları nedeniyle şimdi bir baskıyla karşı karşıyadır. Pakistan bir süredir Dolar yatırımı alıyor ancak bu ekonomisini güçlendirmeye yardımcı olmamış; bunun yerine yabancı yatırımcılara yardım ederek cari açığa geçici bir denge sağlamıştır. Bu yüzden Pakistan'da ekonomiye canlandırmak olarak adlandırılan bu politika, önceki politikalar gibi başarısız olacaktır.

Pakistan'ın yerel girişimcileri yerel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projeler tasarlamaya teşvik eden bir ekonomi politikasına ihtiyacı vardır. Bu ise ancak Hilafetin olduğu İslami Yönetim Nizamının gölgesinde İslami ekonomik sistemin tatbik edilmesiyle gerçekleşebilir. Zira İslami ekonomik sistem, Pakistan ekonomisini sağlam temeller üzerine inşa edecek köklü bir çözüm sunuyor. Çünkü sanayide büyük ölçekte ana ve egemen taraf bizzat devlet olacaktır. Ayrıca yerel yatırımcıları ve girişimcileri sanayi, tarım ve ekonominin diğer tüm sektörlerini inşa etmeye teşvik edecektir. Dahası bu sektörleri, ağırlıklı olarak temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde inşa etmeye odaklanacak olan bir sistemdir; bu da ekonomiye, her türlü dış baskılardan bağımsız bir hale getirecektir. Dolayısıyla Pakistan'ın bu ekonomik kaostan çıkmasını sağlayacak olan tek seçenek işte budur.

O ülkelerin halkı inansalar ve (günahtan) sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. [Araf 96]