

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Haber-Yorum

Yahudilerle Yapılan Savaşlarda Yenilgiye Uğramanın Nedeni İhanettir!

Haber:

İşgal ordusu radyosu Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Pazartesi günü, "İsraili" yetkililere Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik yeni bir öneri sunduğunu söyledi.

Radyoya göre Sullivan, "İsrail ziyareti sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki yetkililere, Suudi Arabistan ile normalleşme ve Gazze Şeridi'nin uluslararası iş birliğine yeniden kavuşturulması önerisinin yanı sıra bunun karşılığında "İsrail'in" yapması gereken noktaları sundu."

Daha önce işgalci devletin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Suudi Arabistan ile normalleşme muazzam bir değişime yol açabilir" demişti. (Arabi21, 21/05/2024)

Yorum:

Filistin'e yönelik ihanetlerin geçmişi bir asırdan fazladır; zira bu ihanet Hüseyin bin Ali'nin Osmanlı Hilafetine karşı Büyük Arap İsyanını ilan etmesiyle başlamıştır; bunun öncesinde de bazı hain çatışmalar yaşanmıştı ancak bunlar başarı ile sonuçlanmamıştır; nitekim Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Hilafetinin müttefikleri mağlup olunca Osmanlı Hilafeti de kaybetmiş, kötü bir şekilde paramparça edilmiş, ülkenin işlerini sömürgeci üstlenmiş ve bölgeyi korumak için de her bir bölgenin başına Müslümanlardan bir bekçi atamış ve böylece İngiliz sömürgeciliği ya da manda denilen şey başlamıştır. İngilizler hainler aracılığıyla Yahudilere toprak sızdırmaya başlamış, savaşlar başlamış, Araplar ve Filistin halkı yenilgiye uğramıştır. Filistin topraklarında yaşanan bütün savaşlarda yenilginin sebebi ihanetler olmuştur; zira Yahudiler daha önceki komplolar dışında hiçbir savaşa girmemiş ve sonuç ihanet üzerine ihanet olmuştur. Bakın işte Yahudi varlığının mücahitleri mağlup edemediği ancak ihanet yoluyla başarabildiği Gazze savaşı; işte Jake Sullivan bölgenin yöneticileriyle bir araya geliyor ve savaş sonrası için bir plana karar veriyor; zira onun önerisine göre Gazze, Gazze'de hain bir rol oynamayı bekleyen bölge ülkeleriyle işbirliği içinde sivil bir Filistin yönetimi olacaktır. Bu hain rolü oynamayı bekleyen bu ülkelerin başında efendisi Amerika'dan normalleşme emri bekleyen Suudi Arabistan ile Körfez ülkeleri, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Mısır geliyor; aynı şekilde Filistin'e, Filistin halkına ve İslam ümmetine yapılan bu büyük ihanette İran ve Türkiye'nin de ir rolü olacaktır.

Amerika Gazze'deki yatırımlarıyla dünyayı kandırıyor ama Gazze halkının hangi yatırımlara ihtiyacı var ve onların başına gelen yıkım dünyanın hiçbir ülkesinde, hatta Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında bile yaşanmamıştır! Dünya yardımlarla kandırılmakta olup Müslümanların başındaki yöneticiler ise Gazze halkını kurtarmaktan ya da onları işgalden kurtarmaktan bahsetmiyor, aksine sadece yardımlardan bahsediyorlar; bundan daha büyük bir ihanet olabilir mi

Allah aşkına?! Evlatları, kardeşleri, babaları ve anneleri öldürülürken onlara yardım mı sağlayacaksınız?! Gazze halkının yüreği kan ağlarken buna ne gerek var Allah aşkına! Baba, anne ya da çocuk öldürüldükten sonra hangi yiyecek ve içecekten bahsediyorsunuz?! Eğer bu yöneticiler olmasaydı Yahudiler bu eylemleri yapmaya cesaret edemezlerdi ve bu topraklarda bir Yahudi bile olmazdı.

Korkak Yahudilerin, savaş ve harp ehli olmadıklarını, aksine onların ihanet ehli olduklarını gördük; bu yüzden onlar savunmasız insanlarla savaşıyorlar ve kadın, çocuk ve yaşlılardan savaşmayanları öldürüyorlar; bu varlık 100 mücahidi bile yenemeyecek ancak yenilgi komplolar ve ihanetler yoluyla olacaktır. Nitekim FKÖ 1982 yılında ihanetle Lübnan'dan kovuldu ve bu döngü, Allah'a, Rasulü'ne, Filistin'e ve halkına ihanet ederek bu topraklara dönene kadar devam etti! Filistin topraklarında tarih tekerrür mü edecek ve ihanetler tekrarlanacak mı yoksa?

Sonuç olarak, Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizleri şu hadis-i şerifte uyarmıştır; zira şöyle buyurmuştur: «يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا» فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قَلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءَ كُغْتَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ» فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ» **Aç insanların yemek kabına üşüşükleri gibi yakında diğer milletler de sizin başınıza üşüşeceklerdir.** Dediler ki: Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak ey Allah'ın Resulü? Dedi ki: **"Bilakis sizler o gün çok olacaksınız, fakat sizler sel üzerinde akıp giden çer çöp gibi olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizden korkma duygusunu çekip alacak, sizin de kalbinize vehn atacaktır."** Dediler ki; "Vehn nedir, ey Allah'ın Rasulü? Dedi ki: **"Dünyayı sevmek ve ölümü kerih/kötü görmektir."** İşte bu nedenle Batılı ülkeler İslam ümmetine karşı cüret edebiliyorlar; zira Müslümanların başındaki hain yöneticilerden garanti almıştır. İşte bundan dolayı Müslüman ülkelerde gözetim ve denetim olmaksızın at koşturuyorlar; ayrıca küfrün başı Amerika, Müslüman ülkeleri kendi çiftlikleri gibi görüyor.

Ama bizler dünyanın bir kaos ve sapkınlık içinde yaşadığını gördüğümüz gibi dünyadaki çoğu ülkenin de Yahudi varlığını desteklediğini görüyoruz; buna rağmen mücahitleri yenmeyi başaramamıştır; peki Nübüvvet Minhacı üzere Hilafet kurulduğunda bu varlığın hali nasıl olacak acaba? Zira Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا» **Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu savaşta Müslümanlar Yahudileri öldürürler. Hatta bir Yahudi taşın, ağacın arkasına gizlenir. Bunun üzerine o taş, o ağaç, ey Müslüman! Ey Allah'ın kulu! İşte arkamda bir Yahudi. Gel, onu öldür, der. Yalnızca Garkad bir şey söylemez. Zira o, Yahudilerin ağaçlarındandır."**

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Muhammed Selim – Mübarek Toprak (Filistin)