

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## Haber-Yorum

### **Lakırtı Yapmakla Gazze'ye Sahip Çıkamazsınız Sayın Fidan!**

#### **Haber:**

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin daveti üzerine 5 Ağustos'ta Mısır'a bir ziyarette bulundu.

#### **Yorum:**

Mısır'daki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır diktatörü Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'yle bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durumun da olduğu belirtiliyor. Fidan, iki günlük resmi ziyaretin ilk gününde, Mısırlı yetkililerle beraber El Ariş Limanı, ölümün, soykırımın, katliam ve mezalimin kol gezdiği ve hiç eksik olmadığı Refah Sınır Kapısı ve Mısır Kızılay Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Fidan, her zaman yaptığı aynı hamaset ve edebiyatla burada yaptığı açıklamada; Türkiye'nin sonuna kadar Filistin halkının yanında duracağını, ahlaki ve insani vazifesini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğini söyledi. Hakan Fidan bunları söylerken sınırın hemen diğer tarafında azgın işgalci Yahudi varlığı kadın, çoluk-çocuk demeden Müslümanları katletmeye devam ediyordu. Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan ve orduları dünyadaki en güçlü ilk 10 ordu arasında gösterilen, Türkiye'nin Dışişleri Bakanının yapmış olduğu trajikomik, akıllara ziyan bu ifadeler adeta bir STK temsilcisinin veya bir aktivistin sözlerini andırıyor. Fidan'ın yapmış olduğu bu açıklama, işgalci Yahudi varlığının aylardır Gazze'de gerçekleştirdiği katliam, soykırım ve insanlık suçlarını önlemediği gibi aksine onu daha da cesaretlendiriyor.

Mısır ziyareti kapsamında Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen bir suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak da konuşan Fidan, "İsrail" Gazze'de Müslümanları katletmeye başladığında ABD'lilerin kendilerine ve Mısırlı yetkililere gelerek "aman diğer ülkelere, taraflara söyleyin savaşa girmesinler" dediklerini aktardı. Yine "İsrail", İran'ın Şam'daki büyükelçiliğini vurduğunda da ABD'lilerin aynı şekilde geldiklerini, "aman müdahale edin, İran'a söyleyin saldırı yapmasın" dediklerini ifade etti. Aynı şeyin İsmail Haniye suikastında da olduğunu ifade etti. Burada üzerinde durulması gereken konu, aslında Fidan'ın bu söylemleri bir gerçeği ifşa ediyor olmasıdır. O da; siyasi yörüngesinde hareket ettiği ve bölgede kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye'yi bir aparat olarak kullanan Amerika'nın, iktidardan istemiş olduğu bütün bu taleplerin hepsine iktidarın tam bir teslimiyet ve sadakatle tamam diyerek karşılık veriyor olmasıdır. İşte Hakan Fidan'ın bu açıklamaları ihanetin açık bir şekilde itirafıdır.

Yine Gazze konusunda açıklamalarda bulunan Hakan Fidan, "İsrail'in tasmaını artık sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı" dedi. Hakan Fidan, sanki uzayda yaşıyormuş gibi bu azgın ve yoldan çıkmış olan bu topluluğun tasmaını yine azgın olan Amerika'nın ve Batı'nın tuttuğunu bilmiyor mu? Yine aşağılık mutant varlığının tasmaını elinde tutan ve her platformda "İsrail'e" destek veren, işgalci varlığa onlarca askeri mühimmat gönderen Amerika ile dost ve müttefik olan siz değil misiniz?

Aynı zamanda Amerika ve Batı işgalci "İsrail'i" koruyup gözetlerken, ona sahip çıkarken, ona her türlü desteği verirken, onu koruma pahasına tüm insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına alırken, peki siz kınamaktan, konuşmaktan, toplanmaktan ve esip gürelemekten başka ne yaptınız? Bilakis aylardır "İsrail'e" her konuda lojistik destek sağladınız. İktidarınızın "İsrail'e" yönelik boykot kararı aldığıını söylemesine rağmen Türkiye limanlarından işgalci Yahudi varlığının limanlarına daha halen gemiler gidiyor. Tel Aviv'deki Türk büyükelçiliği daha halen faal durumda. Bunu bile kapatmaktan aciz kaldınız.

Bu mudur kardeşlerinize sahip çıkmak?! Bu mudur kardeşlerinize destek vermek?! Bu mudur onları kollayıp gözetmek?!

Şayet sizler, Gazzeli Müslümanlara gerçekten sahip çıkmak istiyorsanız bu kınamak, konuşmak, edebiyat ve lakırtı yapmakla olmaz, bilakis işgalci Yahudi varlığını mübarek Filistin topraklarından kökünü kazıyacak olan orduları Filistin'e sevk etmekle olur. İşte gerçek sahiplenme bu şekilde olur!

Gerisi lafügüzaftır...

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan**  
**Yılmaz ÇELİK**