

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Orduların Rolü Tahtları Yok Etmek Ve Canları Kurtarmaktır Yeniden Yapılanma Ve Hastaneler İnşa Etmek Değil!

Haber:

Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun: “Filistin’i ve Gazze’yi terk etmeyeceğiz... Sınırlar açılır açılmaz ve kamyonların girişine izin verilir verilmez ordu hazır olup yirmi gün içinde Gazze’de üç hastane inşa edeceğiz.” (El Kuds Haber Ağı, 19/08/2024)

Yorum:

7/9/2024 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Abdülmecid Tebbun’un, “Sınırlar açılır açılmaz ordu hazır” şeklindeki sözünü işitince, ordunun, sömürgecinin ülkeyi devletler olarak adlandırdığı kantonlara böldüğü gün çizdiği sınırları yok edecek ve genel olarak Müslümanlara, özel olarak da Filistin’e yardım etmek için buralara bir fatih ve savaşçı olarak gireceğini zannettim. Dolayısıyla orduların ulaştığı gerçekliğe işaret edilecek olunursa; onlar, Müslüman ülkelerdeki yabancı sömürgecilerin arzularına hizmet etmek için insanların boyunlarına kılıç olarak dikenlerin ve yırtıcı kurtlar gibi Müslümanlara saldıranların tahtlarının koruyucusudurlar!!

Tebbun, orduların hayatları boyunca ülkeyi ve insanları korumak, düşmanlarla savaşmak, gaspçı ve saldırgan olarak girmeleri durumunda düşmanları kovmak için var olan rollerini etkisiz hale getirme konusunda Sisi ve diğer yöneticilerden farklı değildir. Aksine bu yöneticiler, orduların rotalarını zorba yönetimden memnun olmayan halklara baskı uygulama yönünde değiştirmeyi başardılar ve orduları, aşırı zenginliğin tadını çıkarmaya sevk eden devasa kârlar sağlayacak ticari projelerle meşgul ettiler. Böylece ordular da arzularını gerçekleştirmek için bu yöneticileri savunmaktalar ve kendisi için var oldukları asıl rollerini unutmaktadırlar. Bu yüzden kardeşlerine, ellerindekilerini almak isteyen düşmanlar gözüyle bakıyorlar!

Burada Tebbun, ordusunu, Gazze’yi fethetmek ve onun halkını kurtarmak için değil, Yahudi varlığının dünya savaşlarında bile benzerini duymadığımız vahşeti sonucunda onları tedavi etmek amacıyla hastaneler inşa etmek için girdirecektir! Şayet o ve içindekiler tekrar bombalanacaklarsa hastaneler inşa etmenin ne faydası var Allah aşkına?!

Bu hain yöneticiler, halkların kör, cahil, korkak ve teslimiyetçi olduklarını zannediyorlar... Hayır, Allah'a hamdu senalar olsun ki Ümmet-i Muhammed haksızlık karşısında sessiz kalmayan aziz bir ümmettir; zira her ne kadar ümmet çarpıtılmış fikri baskı nedeniyle biraz sindirilmiş olsa da ancak Allah'a hamd olsun o, yeniden uyanışa geçmiş ve izzetinin yolunu fark etmiştir. Aksine Gazze’de olup bitenler ve kahramanlarının ve mücahitlerinin yazdıkları şeyler

ve yaşamın tüm unsurlarını kaybetmiş olmasının yanı sıra yüzbinlerce ailesini ve çocuğunu kaybetmiş bir ülkenin altında halkının göstermiş olduğu tahammül ve uyumun gücüyle onlar kararlı davranmışlar ve Allah yolunda canlarını feda etmek için kendilerini seçtiğinden dolayı Allah'a hamd etmişlerdir. Bu da Batı dünyasını, kendilerine yutturulan “demokrasi” ve “insan hakları” terimlerinin gerçekliğini incelemeye ve bunların gerçekte var olmayan içi boş ve sahte sloganlardan başka bir şey olmadığını fark etmeye sevk etmiştir. Böylece gerçeği araştırmak için Müslümanların akidesine yöneldiler, Kur'an-ı Kerim'e başvurdular ve onun içerisinde kalplerini ferahlatan, aradıklarını ve sorularına cevap veren şeyleri buldular. Bunun üzerine onlardan binlercesi Allah'a hamd olsun İslam'a girdiler. Bu yüzden onların, düşmanların karşısında duracak, onların kokuşmuş mefhumlarını paramparça edecek kişiler olmasının yanı sıra Allah'ın izniyle yakında kurulacak Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafetin altında İslam ordusunun ilk saflarında yer almaları uzak bir ihtimal değildir. Bu hususta Peygamberin sireti ve İslami fetihler bizim için en iyi delildir.

Ey Tebbun ve diğer yöneticiler, sakın aldatmaya ve gidişatı saptırmaya devam edebileceğinizi sanmayın; zira Allah'a hamd olsun ümmet kaynamakta olup hepsi gerek olup bitenlerin gerekse Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı gerçeğin nasıl olması gerektiğinin bilincindedir. Nitekim bazılarının “tehlikeli” ve “eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdiği Tebbun'un açıklamalarının ardından sosyal medyada çalkalanan tepkiler buna dair bir örnektir. Nitekim onlardan biri şöyle demiştir: İlk bakışta ordunun Tel Aviv'i yakacağını sandık ama sonunda şöyle dedi: Ordu Gazze'de 3 hastane inşa edecek! Onları Cezayirliler için inşa etmek daha iyi değil mi? Gazze'deki hastane sayısı 36 olup senin başkentindeki hastanelerden daha fazladır!” Bir diğeri de daha önceki tweete yanıt olarak şunları söylemişti: “Şu anda cumhurbaşkanı adayı amcam Tabnun'un el-Şuruk TV'de Gazze meselesine geldiğinde yaptığı konuşmayı izliyordum ve konuşmasında şu ifadeler geçti: Şayet Mısır sınırları açsaydı Cezayir ordusunu tırlarıyla birlikte görürdünüz veya bu anlamda bir şey!” O sırada kanal yayını kesti. Şayet senin tweetin olmasaydı cumhurbaşkanının savaş istediğini sanacaktım. Bu kanalın kötü niyeti mi yoksa başka bir şey mi acaba?!”

Diğerleri ise bunların, seçim kampanyası çerçevesindeki açıklamalardan başka bir şey olmadığına dikkat çektiler.

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Raziye Abdullah