

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Endonezya'nın Yahudi Varlığına Karşı Çelişkili Tutumu: Söylemler Sert Ama İyi İlişkiler Devam!

Haber:

Endonezya, Gazze'deki şiddetin sona ermesi için Müslüman ülkelere, Yahudi varlığıyla ticari ve ekonomik ilişkilerini kesme çağrısında bulundu. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Riyad'daki zirvesinde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Anis Matta, Yahudi varlığıyla bağlantılı yatırımların azaltılması ve İslam ekonomileri arasındaki ticaretin pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu çağrılara rağmen Endonezya'nın Yahudi varlığıyla ticareti Ocak-Eylül 2024 döneminde bir önceki yıla göre %24,6 artışla 173 milyon Dolara ulaşmıştır. Filistin'in bağımsızlığını savunan Devlet Başkanı Prabowo Subianto, varlığı destekleyen ürünlerin boykot edilmesine yönelik yerel destekle karşı karşıyadır. Endonezya'nın Yahudi varlığı ile resmi diplomatik ilişkilerinin olmadığını belirtmekte fayda vardır. (Ajanslar)

Yorum:

Endonezya'nın Yahudi varlığı konusundaki tutumu, Filistin'e yönelik söylemsel desteği ile fiili uygulamaları arasındaki açık bir çelişkiyi ortaya koymaktadır. Zira hükümet, Yahudi saldırganlığını alenen kınarken ve kendisini Filistin'in bağımsızlığının güçlü bir savunucusu olarak sunarken, Yahudi varlığıyla ekonomik ilişkileri hala devam ettirmektedir. Örneğin, iki ülke arasındaki ticaret 2024 yılının ilk dokuz ayında 173 milyon Dolara ulaşarak 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %24,6 oranında artış göstermiştir. Nitekim Endonezya'nın başta palmiye yağı ve tekstil gibi sektörler olmak üzere Yahudi varlığına yaptığı ihracatlar bu dönemde 130,6 milyon Dolara ulaşmıştır. Dolayısıyla bu rakamlar, Endonezya'nın Yahudi varlığının politikalarına karşı olduğunu belirtmesine rağmen aktif ticari ilişkilerin devam ettiğine işaret etmektedir.

Ticaretin yanı sıra kültürel bağlantılar da aynı şekilde Endonezya'nın kararlı önlemler alma konusundaki isteksizliğini yansıtmaktadır. Özellikle Hristiyan hacılar olmak üzere on binlerce Endonezyalı turist her yıl Yahudi varlığını ziyaret ederek iki halk arasındaki ilişkileri güçlendiriyorlar. Benzer şekilde Yahudi varlığından sporcular ve heyetler, Endonezya'nın ev sahipliği yaptığı badminton ve kaya tırmanışı turnuvaları gibi etkinliklere katıldılar. Bu faaliyetler, Yahudi varlığının, dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip bir devlet olan Endonezya'daki imajını yeniden şekillendirmeye yönelik genel diplomatik çabalarını desteklemektedir.

Bu tür çelişkiler, Endonezya'nın Filistin'e verdiği desteği şekli bir hale getirmektedir. Dışişleri Bakan Yardımcısı Anis Matta kısa süre önce İslam

İşbirliđi Teşkilatı'nın bir toplantısı sırasında Yahudi varlığıyla ticaret ve yatırım ilişkilerinin kesilmesi çağrısında bulunmuş olsa da ancak bu açıklamalar somut önlemler almaksızın büyük ölçüde sembolik olarak kalmaya devam etmektedir.

İslam ümmetinin bir parçası olması vasfıyla **Hizb-ut Tahrir**, Müslüman ülkeleri Yahudi saldırganlığına karşı gerekli tepkiler olarak cihat ve ekonomik ambargo da dahil olmak üzere daha güçlü tedbirler almaya çağırmaktadır. Bu çağrılara rağmen Endonezya ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan diğer ülkelerden herhangi bir adımın atılmaması, ekonomik ve siyasi çıkarların Filistin ile gerçek bir dayanışmadan daha öncelikli olduğuna işaret etmektedir.

Sistematik şiddet ve yerinden edilme ile karakterize olan Gazze'deki durum, daha kararlı müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu teyit etmektedir. Ekonomik yaptırımlar ve ticari ambargolar etkili olmakla birlikte devam eden saldırganlığı durdurmak için yeterli değildir; aksine askeri müdahale, daha güçlü bir cevap mesabesinde olacaktır.

Endonezya ve diğer Müslüman ülkeler Filistin'deki işgali sona erdirmeye gerçekten kararlı olsalardı, söylemsel açıklamaların ötesine geçerler ve ekonomik bağlantı, Yahudi varlığının siyasi olarak tecrit edilmesi ve askeri stratejiler de dahil olmak üzere somut adımlar atarlardı. Ancak bunu yaparak gerçek bir liderlik ve dayanışma sergileyebilirler ve Filistin'in kurtuluşu için verilen mücadelede eylemlerinin söylemleriyle örtüşmesini sağlayabilirler.

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Abdullah Asvar