

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

“Japonya Gezegeninde” Bir Oğul Annesinin Ölmesini Diliyor!

Haber:

Nevine münhasır garip bir olgu olarak Japonya'da yaşlı insanların, özellikle de kadınların, yoksulluktan veya ölümcül yalnızlıktan kurtulmak amacıyla hapishaneye girebilmek için yasa ihlallerinde bulunmaları giderek artıyor. Japonya genelinde 65 yaş ve üzeri mahkumların sayısı 2003'ten 2022'ye kadar neredeyse dört kat artmıştır.

Tokyo'nun kuzeyinde bulunan Tochigi Kadın Cezaevi'nde görevli Takayoshi Shiranaga CNN'e şunları söyledi: “Şimdi mahkumların altlarını değiştirmemiz, yıkanmalarına ve yemek yemelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Artık burası suçlu dolu bir hapishaneden çok bir huzurevi gibi görünüyor.”

Mahkumlardan 81 yaşındaki Akiyo, CNN'e hapishanedeki yaşamı hakkında bilgi verirken, marketlerden yiyecek çaldığı için hapis cezası aldığını ve hapishaneden çıkmak istemediğini söyledi. (Şarkul Avsat)

Yorum:

Bazılarının, ilerlemesi ve gelişmesi karşısında büyülenip “Japonya Gezegeni” olarak nitelendirdiği bir ülkede yaşananlar işte budur! İnsan onurunu korumayan ve ileri yaşa ulaşan kişilere bile acımayan bir sistem ne kadar da zalim ve acımasızdır! Bu yaşlı insanlar nasıl bir hayat yaşıyorlar ki hapishaneyi tercih ediyorlar?!

İslam ne kadar yücedir ve insanlığın ona dönmeye ne kadar da ihtiyacı vardır; âlemlerin Rabbi ve yaratıcısının katından gelen İslam ile insanlığa yük olan, insana zulmeden ve zayıfları ezen ideolojiler arasında ne kadar da büyük fark vardır.

İslam, anne-babaya hizmet etmeyi çocuklar için bir görev ve şeref saymış ve onlara karşı iyi davranmayı da Allah'ı razı etmenin bir yolu kılmıştır. Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا “**Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine «of!» bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.**” [İsra 23] Dolayısıyla Ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları ve onların üstündeki kişileri, ailelerinde ve çocukları ve torunları arasında kral yapan şey işte budur, zira hepsi onların iyiliğini istemekte ve onlara hizmet etmek ve rızalarını almak için koşturmaktadır.

Ama onlar, ihmalin, yalnızlığın ve yoksulluğun acısını çekiyorlar ve aileleri de onların ölmesini diliyorlar. Tıpkı yaşlı bir kadının şöyle dediği gibi: “43 yaşındaki

oğlum bana, bu dünyayı terk etmemi dilediğini söyledi. O andan itibaren, yaşamının bir anlamı olmadığını hissettim.”

Çocuklara, erkeklere, yaşlılara ve kadınlara zulmetmeyen İslam ile zayıfların ve muhtaçların muhtaç olmasına, başkaları uğruna grupların ezilmesine neden olan diğer sistemler ve ilkeler arasında ne kadar da büyük bir fark vardır. Zira onlar, kadınları ve bedenlerini gençliklerinde sömürüyorlar, sonra yaşlandıklarında ya da tazeliklerini yitirdiklerinde onları huzur evlerine ve sokaklara atıyorlar. Aynı şekilde erkekler ve babalar, üretken ve muktedir oldukları sürece ailede ve toplumda bir yere sahiptirler; şayet aciz ve zayıf olurlarsa, akıbetleri ihmal edilip hor görülmehtirler! Gerçekten Allah'tan başka her şey batıldır ve insanların İslam dışında bir hayatları yoktur.

İslam nimetinden dolayı Allah'a hamd olsun; Allahu Teala'dan, İslami hayatı yeniden başlatacak, rahmet, adalet ve nur hükümleriyle hayatı yeniden düzene koyacak ve Müslümanları ve bütün insanlığı demokrasi ve kapitalizmin sıkıntılarından, zulmünden ve sefaletlerinden kurtaracak olan İslam Devleti'ni çabuklaştırmasını niyaz ediyoruz. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur: **وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ** “**Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik.**” [Araf 52]

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Müh. Bahir Salih