

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Tiranlar, İkinci Raşidi Hilafet Devleti Kuruluncaya Kadar Müslüman Ülkeleri Yönetmeye Devam Edeceklerdir

Haber:

Sana'da yayınlanan es-Sevra Gazetesi 04 Mart Salı günü Abdülmelik Bedreddin el-Husi'nin "Kur'an Kıssalarında Tiran Yöneticilerin Modelleri" başlıklı bir konferans verdiğini ifade etti; "konferansında, ister Allah Subhanehu ve Teala'ya davet etme üslubu olsun, ister hayatın sorunlarıyla başa çıkmada ve çeşitli koşul ve durumlarla muamele etmede olsun, pratik vakıadaki hidayet konusundan bahsetti. Hayat yolculuğunda ve insanın karşılaştığı zorluk ve tehlikelerde insanın bilincini, imanını, hikmetini ve Allah Subhanehu ve Teala ile olan ilişkilerini yükseltmek için Kur'an'ın kıssalarından ilham alınması çağrısında bulundu. Allah'ın peygamberleri ve rasullerinin siretlerinden ibret ve derslerle dolu olan Kur'an'daki kıssalardan faydalanmanın önemini vurguladı."

Yorum:

Bugün Müslüman ülkelerin başındaki tüm yöneticiler Batı kültürüyle sırtlanlaşmış tiranlar olup Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar, tağutları Allah'ın indirdiği hükümlerle değiştiriyorlar ve bu yöneticilerin ellerinin arasında kendi elleriyle yazdıkları anayasalar ve kanunlar vardır ve bunlarda Allah'ın hükmünden hiçbir şey de yoktur! Ayrıca bu yöneticilerin hepsi yüzlerini sömürgeci kafir Batı'ya çevirmişler ve onların referansı Allah'ın Kitabı değil de Birleşmiş Milletler olmuştur. Yine onlar, Müslüman ülkelerin parçalanmasına ve Allah'ın hakkında hiçbir sultan indirmedeği halde sömürgeci kâfirin kendilerine dikte ettiği cumhuriyetçi ve krallık rejimlerin gölgesindeki ulusal sınırlar içine hapsedilmeye rıza gösteriyorlar; sanki Allah Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti indirmemiş gibi: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا** "Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin." [Al-i İmran 103]

Müslüman ülkelerin başındaki tiranlarının siyasi, ekonomik ve diğer hayat sistemleri, tevhit akidesi üzerine dayanmayıp dini hayattan ayırma akidesine dayanan kapitalist hayat sistemleri haline gelmiştir.

İşin tuhaf tarafı, Abdülmelik el-Husi'nin tabiiilerine, sanki bu konu onları ilgilendirmiyormuş gibi hitap etmesidir! Sanki onlar, diğer Müslüman ülkelerdeki sistemlerden istisnaymışlar gibi! Nasıl bu şekilde olabilirler ki; zira 11 yıldır iktidarda oldukları halde davranışlarında o sistemlerden farklı değildirler! Dolayısıyla onun konuşması genellikle, devletle ilgili hükümlerden ve onun gözetim görevlerinden uzak şerf hükümlere göre bireylerin görevleriyle ilgilidir. Oysa Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisinde şöyle geçmektedir: **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** "Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden-tebaanızdan sorumlusunuz."

H. 28 Recep 1342 – M. 03 Mart 1924 tarihinde Hilafetin yıkılmasından sonra Müslümanların durumu, akıllarını başlarına alıp Nübüvvet Minhacı üzere İkinci Raşidi Hilafeti kurana kadar olduğu gibi kalmaya devam edecek ve tiranların zorba yönetimleri altında oraya buraya savrulacaklardır. Nitekim Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: **ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ** "Sonra (yeniden) Nübüvvet Minhacı üzere Hilafet olacaktır."

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Mühendis Şefik Hamis – Yemen