

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً

“Yeryüzü Benim İçin Mescid Ve Temiz Kılınmıştır”

Haber:

Tunus'un Hammamet bölgesinde lise öğrencilerinin, okul müdürünün okulun eğitim yeri olduğunu ve ibadet yeri olmadığını öne sürerek öğrencilerden evde namaz kılmalarını istemesinin ardından teneffüs saatlerinde okulun bahçesinde namaz kılmalarının yasaklanması, geniş çaplı bir tartışma yarattı. Dolaşan bir videoya göre, olay onunla öğrenciler arasında sözlü bir tartışmaya dönüşmüş ve öğrencilerden biri memnuniyetsizliğini, “Burası benim Rabbimin arzı, senin arzın değil!” sözleriyle ifade etmiş ve arkadaşlarının okulda farzlarını yerine getirme haklarını savunacağını vurgulamıştır.

Yorum:

Burgiba ve Bin Ali'nin İslam'ı nesillerin yaşamlarından kasıtlı olarak dışlayarak Tunus'u sosyal ve eğitim de dahil olmak üzere yaşamın her alanında insan yapımı medeni kanunlara boyun eğen laik bir devlet haline getirmelerinden bu yana Tunus, laiklik ve feminist hareketler ile din arasında bir çatışma alanı olmaya devam etmektedir. Talimatlar, resmi medya kuruluşları aracılığıyla, namazların ve ezanların yayınlanması da dahil olmak üzere herhangi bir dini içeriğin yayınlanmasını reddetmektedir. Ayrıca kızların başörtüsü takmasını yasaklamakta ve başörtülü kızların resmi devlet dairelerine atanmasını engellemektedir. Bunun yanı sıra Bin Ali rejimi, istihbarat servisleri hakkındaki özel şartlar dışında camilerde cemaatle namaz kılmayı da yasaklamıştı. Ezan okunurken hoparlör kullanılmasını da yasaklamıştı. Aynı şekilde kadın doğurgan olmasa bile çok eşliliği yasaklamış ve hac farzını eda etmek için hacca gitmek isteyenlere katı kısıtlamalar getirmişti. Eğitim düzeyinde, tüm kademelerde İslami eğitiminin verilmesini yasaklamasının yanı sıra dini okulların ve Kur'an hafızlığı okullarının inşa edilmesini de yasaklamıştı...

Yaklaşık 12 yıl önce tiran Bin Ali'nin devrilmesinden sonra da ne yazık ki pek bir şey değişmemiştir; çünkü onun devrilmesi, yeryüzünde Allah'ın şeriatıyla hükmetmeye dayalı bir devrim olmamış, aksine çatışmalar, anlaşmazlıklar ve çıkarlar girdabına giren bir devrim olmuştur. Ancak insanlar İslam'ı ve onun uygulanmasını arzuluyorlar; çünkü İslam, fitrat dinidir. Öğrencilerin namaz kılmalarının engellenmesini reddetmeleri olayı, bunun bir örneği olarak gelmiştir. Olay, özellikle video internette yayınlandıktan sonra büyük bir etkileşim olmuş ve birçok kişi, namazın bir farz ve kısıtlanmaması gereken bir dini hak olduğunu savunarak öğrencilerin tutumuna büyük bir destek vermiştir. Bu arada diğerleri ise okulların öğrenim yeri olup ibadet ve dini ritüellerin yapıldığı yerler olmadığını, namazın sadece camilerde veya evde kılınması gerektiğini savunarak okul

müdiresinin bu konuda haklı olduğuna dair yorumlar yapmışlardır! Başkaları ise, şayet namaz kılmak istiyorlarsa, bakanlıktan bu amaçla yer tahsis edilmesini talep etmeleri gerektiğini söylemişlerdir. Sivil Devlet Savunması Ulusal Gözlemevi, bu olayın dini, kişisel ve kutsal olan ile sivil, kamusal ve hukuki olan arasında açık bir karışıklık içermesinden dolayı son derece ciddi olduğunu belirten bir açıklama yayınlamıştır. Açıklamada, camilerin ve ibadethanelerin dini ritüeller için doğal mekanlar olduğu vurgulanırken okulların ise ilim ve bilgiye tahsis edilmiş mekanlar olarak kalması gerektiği belirtilmiştir.

Onlar, halkı Müslüman olan ve dini İslam olan Müslüman bir ülkede, namazın en önemli rükünlerden biri olduğu ve Allahu Teala'nın şu kavlini tasdik ederek namazın her yerde vaktinde kılınması gerektiği halde bu sapkınlıkları dile getiriyorlar: **“Şüphesiz ki, namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır.”** [Nisa 103] Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle buyurmuştur: **“Yeryüzü benim için mescid ve temiz kılınmıştır.”** Bu yüzden namazın ada edilmesi savaş sırasında bile terk edilmez. Buna rağmen onlar gelip öğrencilerin namaz farzını eda etmelerini engelliyorlar ve onlara evde namaz kılmalarını söylüyorlar! Rabbul İzzet onlar için şöyle buyurmuştur: **“Sonuç olarak, kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yükledikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün, yükledikleri şey ne kadar kötü!”** [Nahl 25]

Ancak ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar çaba gösterirlerse gösterebilirler ve ne yaparlarsa yapsınlar şüphesiz İslam, kâfirler ve onların avanelerinin yanı sıra laikler ve onların izinden gidenlere rağmen üstün gelecektir. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Müslime Şâmî (Ümmü Suheyb)**