

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Haber-Yorum

### **Sadece Bir İmparatorluğun Değil, Bir İdeolojinin Çöküşü!**

#### **Haber:**

3 Ocak 2026'da Amerika Birleşik Devletleri, Caracas'ta düzenlenen bir askeri operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini tutukladı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeyi yöneteceğini açıkladı ve Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz şöyle bir açıklamada bulundu: "Dünyanın en büyük enerji rezervlerinin, ABD'nin düşmanlarının kontrolü altında kalmaya devam etmesi mümkün değildir." Bundan kısa bir süre sonra Beyaz Saray, Danimarka'dan Grönland'ı geri almak istediğini yineleyerek, güç kullanımı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

#### **Yorum:**

Geçen haftaki olaylar, hiçbir şekilde sömürgeci ABD'nin veya genel olarak Batı'nın, işleyiş üslubundan bir sapma teşkil etmiyor. Ancak bu, Amerikan saldırganlığının uzun bir serisinin sadece yeni bir bölümü değildir; aksine bu, bu kez ilk defa hiçbir belirsizlik ve sahte gerekçelere olmadan Batı Yarımküre'de Amerikan hegemonyasını dayatmak için güç kullanmaya yönelik umutsuzca bir tırmanıştır.

Amerika artık özgürlük, demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuk gibi sahte bahanelerin arkasına saklanmaya gerek görmüyor. İmparator tamamen çıplak bir şekilde sahneye çıkıyor ve Avrupa'daki müttefiklerine ve sadık devletlerine bile "güçlü olan haklıdır" diyor. Güç kendi başına bir amaç haline geldiğinde, doğrudan veya dolaylı güçle elde edilebilecek her kazanç, ister Venezuela'daki dünyanın en büyük petrol rezervleri olsun, ister dünyanın en büyük adası Grönland olsun, bir hak haline gelir. Bu tırmanışın çaresizliği burada yatıyor; dünyaya sunacak hiçbir şeyiniz yoksa, geriye sürekli artan bir tırmanıştan başka ne kalır ki?

Batı ülkeleri Venezuela'ya karşı hafif bir endişeyle tepki gösterirken, Grönland'a karşı tepkiler, özellikle Danimarka hükümeti tarafından çok daha şiddetli olmuştur.

On yıllardır Amerika'nın özellikle İslam beldelerini işgal etmesine, yağmalamasına ve işgaline sadakatle katkıda bulunan ve çocuklarını Irak ve Afganistan'da Amerika için ölüme gönderen Danimarka, şimdi de uluslararası düzen ve ahlak çağrısında bulunuyor!

Bu arada Trump döneminde Amerika, Atlantik ötesi Batı uyum sınırlarını test etmek için daha da ileri gitmiştir.

Ancak çoğu zaman durum, Trump'ın kişiliği temelinde analiz edilerek bizzat Amerika'daki sistem ve toplumun tıpkı uluslararası Batı sistemi gibi iç

çelişkilerle aşındığı, acımasız iç çatışmalar ve iktidar mücadeleleriyle kutuplaştığı ve geriye dünyaya sunabileceği ideolojik bir yönü olmayan boş bir yapı bıraktığı gerçeği görmezden geliniyor.

Batı'daki bu iç bölünmeye, Batı halkları arasında siyasi sistemlere duyulan eşi benzeri görülmemiş güvensizliğe ve Amerikan liderliğindeki Batı dünya düzeninin acı gerçekliğine (ki bu durum Filistin'deki soykırımda tüm dünya halkları için açıkça ortaya çıkmıştır) ek olarak kapitalizm iflas etmiştir ve çöküşüne kendi gözlerimizle tanık oluyoruz.

Küresel bakış açısına sahip olması ve tüm insanlığa karşı sorumluluk hissetmesi gereken İslam ümmeti açısından olana gelince; artık İslam ümmetinin uluslararası sahneye çıkmasının ve Allah'ın hidayetine dayalı olarak insanlığı, gerçek adalet ve merhametin yeni yoluna doğru yönlendirmesinin zamanı gelmiştir.

Bugün tanık olduğumuz zulüm, ihanet, bölünme ve kargaşa, İslam'ı ve Müslümanları temsil eden ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Hilafetin yüz beş yıllık yokluğunun doruk noktasıdır. Medeniyetteki bu açık boşluğu dolduracak olan Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdelediği gibi sadece Raşidi Hilafettir; zira Hilafette onuru güçlendirmek sadece güçle olmayacak, aksine gerçek değerlerle, tüm insanlık için küresel hadari projeye ve insanlık dışı açgözlü kapitalist bir elite hizmet etmeyen köklü siyasi sistemlerle olacaktır.

İslam ümmeti bu metodu, hayatta kendisi için bir risalet ve kurtuluşa giden sabit bir yol olarak benimsediğinde, işte o zaman tarih, Allah'ın yardımıyla fiilen yeni bir yola başlamış olacaktır.

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan**

**İlyas Murabıt**