

بسم الله الرحمن الرحيم

Haber-Yorum

Cezasızlık Sona Erecek ve Mart Hesap Verme Ayı Olacaktır!

Haber:

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği Twitter'da Mart Hesap Verme Ayıdır kampanyasının başladığını duyuran bir tweet yayınlarak Beşar Esad rejiminin, Mart 2011'de Suriye devriminin başlamasından bugüne kadar Suriye halkına karşı işlediği savaş suçları nedeniyle cezasız kalmayacağını sözünü verdi.

ABD'nin Suriye büyükelçiliği Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Beşar Esad'ın 11 yıl boyunca Suriyelilere karşı suç işlediğini, öldürdüğünü, tutukladığını ve işkence ettiğini ancak cezasızlığın Mart ayında sona ereceğini belirtti. (Hadi el-Abdullah Blogu)

Yorum:

Mart ayı sona erdi! İşte Amerikalıların sözlerinin hali Şubat'ın hali gibi, yani "Şubat soğuğu gibidir!" Dolayısıyla Esad'tan hesap sormakla ilgili konuşmaları, kesinlikle Twitter'daki bir tweet'in ötesine geçmemektedir. Bu yüzden ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin ajanı Esad ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya ancak bu şekilde yanıt verebilir.

Bu politikacılar hangi vadede yaşıyor acaba?! Onlar devrimin başlangıcından beri ifşa olduklarını bilmiyorlar mı; zira devrim, gösterilerinden birini "Amerika, senin nefretin kanlarımıza doymadı mı?" şeklinde isimlendirdiğinde bunu net bir şekilde açıklamıştır. Peki bu küstahlık neden ve hangi zihniyetle yapılmaya devam ediliyor? Ey ahmaklar! Rejimi korumakla ilgili sözleriniz ve eylemleriniz artık hiç kimseye gizli değildir! Dahası devrim halkı, Esad rejimini değiştirmek için çalışmadığınız, bilakis onu düzeltmek için çalıştığınıza dair açıklamalarınızı ve aynı şekilde Esad ile hiçbir sorununuz olmadığına dair sözlerinizi okudular. Ayrıca devrim halkı, Cenevre'ye ve rejimi korumaya yönelik maddelerine sevk edenlerin sizler olduğunuzu ve zamanı her yaklaştığında da onu diriltmeye çalıştığınızı biliyorlar. Dahası onlar sizlere şöyle diyorlar; Milisleri, İran'ı, Lübnan partisini ve Rusya'yı getiren sizler değil misiniz? Adamlarınız, Erdoğan ve benzerleri gibi devrimi sabote etmek için müdahale etmediler mi? Nitekim devrime, devrimcilere ve insanlara yönelik eylemleriniz sayılamayacak kadar çoktur ve bunlar uzak yakın herkes tarafından bilinir hale gelmiştir.

Bu tür açıklamalar iki tür insan tarafından okunabilir; birincisi, ya tabii olmak zorunda olan bir ajandır ya da ona yönelik bir mesajdır.

İkinci sınıf ise; yalanlarınız ve yanlış açıklamalarınız hakkında yazmak isteyen ve bölgeden çıkışınızın tabutuna yeni bir çivi çakanlardan olmak için delillerle dolu sepetin içinde yeni bir delil arayan kimselerdir.

Ne yaparsanız yapın artık işleriniz ifşa olmuştur.

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Abdu ed-Della - Suriye