

Rusya Terörü Destekliyor!

Haber:

30 Kasım'da RIA haber ajansı, Amerika'nın Rusya'yı teröre destek veren bir devlet olarak tanımayacağına ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'ye göre bunun uluslararası toplumun çözüm yolları araması için bir umut yaratacağına dair bir haber yayınladı.

Yorum:

Bu haber, Avrupa Parlamentosu'nun 23/11/2022'de yapılan oylamada oy çokluğu ile Rusya'nın terörü finanse eden bir devlet olarak tanınmasının ardından geldi. Bu oylamanın herhangi bir bağlayıcı yasal gücü bulunmadığını ve hatta öneri niteliğinde bile olmadığını belirtmek gerekir.

Letonya Mayıs'ta Rusya'yı terör devleti olarak ilan etti, Ağustos'ta terörü finanse eden devlet olarak nitelendirdi, Ekim'de Estonya aynı pozisyonu benimsedi ve bu ay da Polonya Rusya'yı terör devleti olarak ilan etti. Avrupa Parlamentosu ise Rusya Federasyonu'ndaki siyasi rejimin terörist olduğunu onayladı. Ayrıca bu, Amerika'nın da katıldığı NATO ülkeleri parlamentosu tarafından da onaylandı.

Yani Batı ülkeleri çeşitli biçimlerde Rusya'nın bir terörist devlet olduğunu kabul ediyor ancak Amerika böyle bir kabule hazır değildir; çünkü kapitalizmin temeli olan menfaat, yasal tanımayı, İran örneğinde olduğu gibi terörü besleyen bir devlet olarak tanıdığı ülke ile olan ekonomik ilişkilerin engellenmesini gerektiren bir husus haline getiriyor.

İslam ümmetinin buna yönelik bakış açısına gelince; Ukrayna'daki savaştan önce de Rusya'nın hakikati Müslümanlar için açıktı. Bugün Ukrayna halkı, Çeçenistan ve Suriye'deki Müslümanların oralardaki savaş yüzünden çektikleri acıyı çekiyor. Bunun öncesinde Afganistan, Kuzey Kafkasya, Sibiryaya, Kırım, Orta Asya ve Volga bölgesinin halkı da aynı acıyı çekmişlerdi. Dolayısıyla imparatorluğun ayaklarını bastığı her yerde, hayatın sakinliği gitti ve yıkım başladı.

Rusya'yı kim yönetirse yönetsin hepsi kendi alanlarını genişletmeye çalışıyor ve kemirmeyi arzuladığı toprakların çoğu da Müslümanların topraklarıdır. Nitekim yüz yıllık İslam düşmanlığı sırasında Rusya, isyancı halklarla sorunları çözmek için belirli bir yaklaşım oluşturdu ve devlet düzeyinde terörizm ayırt edici bir özellik haline geldi. Dolayısıyla halkların boyun eğdirilmesi ve entegrasyonu, ahlak ve sonuçlara bakılmaksızın mevcut tüm araçlardan geçti. Zira savaşlar sırasında öldürülmekten sürgün edilmelere, aleni cezalara ve işgal altındaki topraklarda hapsedilmeye geçilmesinden dolayı insanlar her şeylerini, hatta kültürlerini ve bilgilerini bile kaybettiler.

Ukrayna ve Belarus'u herhangi bir şekilde Rus İmparatorluğu'nun gölgesine geri döndürmek, Rusya'nın üzerinde ciddiyetle çalıştığı bir husus haline gelmiştir. Lukashenko tarafından temsil edilen Belarus, iktidarı zorla aldığı zamandaki tuzağa düşer ve Kremlin de bunu ona karşı kullanırsa, Ukrayna işgalcinin saplantısı nedeniyle çok acı çekecektir. Ancak, Ukrayna'daki savaştaki güç ve yeteneklerin değerlendirilmesindeki yanlış hesaplamalar, Rusya'yı neredeyse içinden çıkılması zor bir çıkmaza sokmuştur.

Bocalayıp duranlar ne kadar güce ve paraya sahip olurlarsa olsunlar, rejim istikrarsız kalmaya devam edecek ve insanlar da görüşlerinin bedelini ödeyeceklerdir. Bugün şer imparatorluklardan birinin sonunu görüyoruz ve Allah'ın izniyle diğerlerinin de yıkılışına ve onların enkazlarının üzerine de Nübüvvet Minhacı üzere Hilafetin kuruluşuna şahit olacağız. Zira bunu bize Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem müjdelemiştir. Zira şöyle buyurmuştur: **“Sonra zorba diktatörlük olacaktır. Böylece Allah'ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra onu kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra (yeniden) Nübüvvet Minhacı üzere (Raşidi) Hilafet olacaktır. Sonra sustu.”**