

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“İsrail” İle Normalleşmek Suç Değil Onu Telin Etmek Suç?!

Her sene olduğu gibi bu sene Ramazan ayında da Gasıp Yahudi Varlığı "İsrail" Filistinli kardeşlerimizi katletti, Mescid-i Aksa'yı postallarıyla kirletti, yaşlıları tartakladı, kadınları aşağıladı, gençleri tutukladı. Bütün bu yaşananlar karşısında sessizliğe bürünen ve "İsrail" ile normalleştikleri için neredeyse kınama açıklaması bile yapamayan yöneticiler koltuklarında oturup kaldılar. Müslümanlar hep birlikte tükürseler içinde boğulacak olan "İsrail" in bu terör eylemlerine karşı tepkisiz kalan komutanlar kışlalarında çakılıp kaldılar. Yöneticiler böyleyken Hizb-ut Tahrir Türkiye, Ramazan ayının son haftasında Müslümanları meydanlara çağırdı. "İsrail'i Telin Ediyoruz, Dualarda Birleşiyoruz." diyerek 21 farklı şehirde basın açıklamaları ve dua amelleri gerçekleştirildi. Meydanlar ve camilerde kalbimiz Kudüs ile attı. İşgalci varlık "İsrail" in İstanbul konsolosluğu önünde basın açıklaması ve dua yapıldı. Yine Adana, Adıyaman, Ankara ve Antalya'da Bursa, Diyarbakır, Ergani ve Erzurum'da Gaziantep, Hatay ve Arnavutköy'de Kahramanmaraş, Konya, Mersin ve Siirt, Siverek, Tatvan, Van ve Yalova'da "Eller Semaya Ordular Aksa'ya" dedik.

Bu amellerin ekserisi Kadir Gecesi'nde yapıldı. Şanlıurfa'da yaptığımız kunut ameline Müslümanlar çok yoğun katılım sağladılar, tevhit ve tekbirler eşliğinde dualara âmin dediler. Şanlıurfalı Müslümanların bu kunut ameline ellerinde taşıdıkları Kelime-i Tevhid Bayrağı bir avuç Kemalist'i ve üç beş laik medya organını harekete geçirdi. Kelime-i Tevhid bayrağına öfke kusup Hizb-ut Tahrir'i hedef gösterdiler. Seküler Milliyetçi Yeniçağ Gazetesi "Burası Türkiye; Kelime-i Tevhid Bayrağı Açıldı, Şeriat Çağrısı Yapıldı" diye manşet attı. Laik Oda TV ve Tele1 TV Haber siteleri de aynı şekilde "Bayrak açıp şeriat çağrısı yaptılar" diyerek haber yaptılar. Peşinden Şanlıurfa Valiliği bu haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duydu ve bu hadise ile ilgili tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Evet, laik Kemalistler Hilafet çağrısı yaptığımızı söylediler. Hilafet çağrısı yaptık, çünkü Kudüs ancak Hilafet ile kurtulur. Çünkü Kudüs ancak orduların harekete geçmesi ile kurtulur. Kemalistlerin öfkesini anlıyoruz, laik medyanın kışkırtıcı dil kullanmasını, hedef göstermesini de anlıyoruz. Çünkü bunlar İslam ve Allah'ın kelimesinin düşmanlarıdır, bunlar Müslümanların düşmanlarıdır. Bunların Üniversite öğrencilerinin toplu iftar yapmalarına tahammülü yok değil ki Kelime-i Tevhid bayrağına tahammülleri olsun. Bunlar İslam'a ait herhangi bir sembole bile düşmanlıklarını gösteriyorlar.

Bizim normal karşılamadığımız şey, halkın %99'unun Müslüman olduğu bir ülkede üç beş laik medyanın yaptığı haber sebebiyle baskılara boyun eğerek "Kelime-i Tevhid bayrağını taşıyanlar hakkında tahkikat başlatıldı" diye açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği'nin tavrıdır. Normal karşılamadığımız şey,

üç beş medya organının yaptığı haber Ak Parti iktidarına zarar verecek endişesiyle valiliğin açıklamasını manşetine taşıyan muhafazakâr medyanın Yeni Şafak Gazetesi'nin ezikliğidir. Türkiye hükümeti İsrail ile normalleşme süreci yaşamamış olsaydı Mescid-i Aksa'da "İsrail" in yaptıklarını istismar eder ve Türkiye kamuoyunu da yönlendirirdi. O zaman ne valilik açıklama yapma gereği duyardı ne de iktidar yanlısı gazete haber yapabilirdi. Ama Ak Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde İsrail ile ilişkileri öyle bir noktaya taşıdı ki daha önce "terör devleti" dediği "İsrail" için bugün "BM tarafından üyeliği kabul edilen ve Türkiye'nin de tanıdığı meşru devlet" ifadesini kullandı. Kudüs davası başka "İsrail" ile dostluk başka diyecek kadar ileri gitti. İşte Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri laik Kemalistleri cesaretlendirdi, onların Kelime-i Tevhid bayrağına öfkelerini açığa çıkarmalarına zemin hazırladı. Türkiye'deki siyasi çekişmeler sebebiyle Gezi Davasında müebbet hapis cezası alan bu laik Kemalsitler öfkelerini İslam, Müslümanlar ve Kelime-i Tevhid bayrağından çıkarmaya çalışıyorlar.

Kalbi Kudüs ile atan Şanlıurfalı Müslümanlar hakkında tahkikat başlatan valiliğe sormak lazım; Kelime-i Tevhid bayrağından kim rahatsız olur ve neden rahatsız olur? Biz Kelime-i Tevhid bayrağını bir avuç laik Kemalist'in öfkesine, eziklerin pısrıklığına kurban edecek değiliz. Zira Şanlıurfa ve tüm Türkiye halkı üzerinde **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ** yazan bayrağın üzerine titremektedir. Çünkü bu bayrak İslam'ın ve Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sellem'in bayrağıdır. Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa işgalcilerin necis postalları ile kirletilirken, kardeşlerimiz katledilirken "İsrail" i telin etmek suç değildir asıl suç bu işgalci varlık ile normalleşmektir.

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Mahmut KAR